



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 27-3-2016

Chúa nhật Phục Sinh

Ông đã thấy và đã tin

LỜI CHÚA: Ga 20, 1-9

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu!" Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cuộn xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lăn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.

SUY NIỆM

Niềm vui phục sinh khởi sự bằng thái độ hốt hoảng. Tảng đá che cửa mộ đã bị ai đó lăn ra. Xác của Thầy đặt bên trong đã biến mất. Thật là chuyện kinh khủng đối với bà Maria Mácđala!

Bà đã đi thăm mộ lúc trời còn tối. Có lẽ cả đêm qua bà không chợp mắt được, chỉ mong cho chóng sáng

(xem tiếp trang 2)

**Toà Giám mục Đà Nẵng
và Toà Giám mục Lạng Sơn-Cao Bằng
cùng ra Thông báo
về Lễ nhậm chức của hai Đức giám mục**

Sau khi nhận quyết định hoán chuyển giáo vụ từ Đức Thánh Cha Phanxicô, được Toà Thánh công bố ngày 12/3/2016, và sau khi tham khảo ý kiến của các Đức Tổng Giám mục liên hệ, vào ngày 18 tháng 3 năm 2016 hai Đức giám mục Giuse Châu Ngọc Tri và Giuse Đặng Đức Ngân đã gặp gỡ tại Toà Giám mục Đà Nẵng, cùng Hội đồng Tư vấn của hai giáo phận Đà Nẵng và Lạng Sơn-Cao Bằng. Trong tình hiệp thông và trách nhiệm, các ngài đã thảo luận về thể thức và lịch trình cho lễ nhậm chức tại hai giáo phận như sau:

1. Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng sẽ tổ chức đón tiếp Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri về nhậm chức tại Nhà thờ Chính Toà vào thứ Bảy, ngày 09 tháng 4 năm 2016. Nghi thức bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, sau đó là Thánh Lễ và tiếp tân.

2. Giáo phận Đà Nẵng sẽ tổ chức đón tiếp Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân về nhậm chức tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng vào thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016. Nghi thức bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, sau đó là Thánh Lễ và tiếp tân. ■

**Các Kitô hữu Ấn Độ yêu cầu được bảo vệ
trong lễ Phục sinh**

WHD (22.03.2016) – Các Kitô hữu ở Ấn Độ đang yêu cầu chính phủ bảo vệ các nhà thờ và giữ an ninh trong dịp lễ Phục Sinh. Hội đồng toàn cầu Kitô hữu Ấn Độ (GCIC) đã cho biết như trên trong một thông cáo gửi đến Fides. Thông cáo nói rằng "cần có sự bảo vệ trong suốt Tuần Thánh" vì "bạo lực chống Kitô giáo, đối với các cá nhân cũng như nhà thờ xem ra không hề giảm bớt ở nhiều vùng của Ấn Độ".

Vào tháng Ba 2016, GCIC đã ghi nhận nhiều cuộc tấn công chống các Kitô hữu, như đối với mục sư Keshava: ông bị đánh đập tàn nhẫn bởi binh sĩ của các nhóm Ấn giáo cực đoan trong khu vực Jaipura, tiểu bang Karnataka. Cũng cần nhắc lại rằng một nhà thờ mới được xây dựng ở Coimbatore, tiểu bang Tamil Nadu, đã trở thành mục tiêu phá hoại; trong khi tại thành phố Pune, Kinh Thánh và các sách đạo bị đem ra đốt trước một hang đá kính Đức Mẹ Fatima.

GCIC viết: "Cộng đồng lo ngại một cuộc tấn công có tổ chức chống lại



các tín hữu và các nhà thờ Kitô giáo trong Tuần Thánh. Với tư cách những Kitô hữu, tham dự các cử hành phụng vụ Cuộc Thương khó, Túi nạn và Phục sinh của Đức Giêsu Kitô Chúa chung tôi, chúng tôi yêu cầu bảo vệ và giữ an ninh cho các cộng đoàn đức tin của chúng tôi không có khả năng tự vệ".

Các Kitô hữu ở Ấn Độ cũng tỏ ra lo ngại về sự chậm trễ của hệ thống tư pháp trong việc điều tra những kẻ chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công. Trong các vụ gần đây nhất, ngày 18 tháng Ba vừa qua, sáu Kitô hữu, trong đó có một bé gái 4 tuổi, đã bị thương ở làng Gopanpally thuộc tiểu bang Telangana, đang khi họ tham dự buổi canh thức cầu nguyện một cách hoà bình trong một căn phòng của các Kitô hữu phái Ngũ Tuần. Các tín hữu đã bị hành hung và buộc phải chạy trốn; họ còn bị một đám đông cuồng tín truy đuổi trong khi căn phòng của họ đã bị tàn phá. ■

(Agenzia Fides)

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

để lên đường. Ai có thể hiểu được trái tim của bà? Tình yêu đã khiến bà đứng dưới chân thập giá (Ga 19,25) và tham dự cuộc mai táng Thầy Giêsu (Mt 27,61). Nay giờ tình yêu ấy lại thúc đẩy bà ra mộ trước tiên, trước cả người môn đệ được Đức Giêsu thương mến... Maria hốt hoảng chạy về báo tin cho hai môn đệ. Bà nghĩ chắc có kẻ đã ăn cắp xác Thầy. Vấn đề duy nhất làm bà âu lo khắc khoải, đó là họ đang để Người ở đâu (Ga 20,2.13.15). Bà cần biết chỗ đó, để lấy ngay xác về. Maria chẳng nghĩ gì đến chuyện Chúa phục sinh, bà chỉ mong tìm lại xác của Thầy đã chết.

Maria chạy về để kéo theo Phêrô và Gioan chạy đến mộ, những bước chân hối hả vội vàng. Chỉ có ngôi mộ trống và những băng vải đặt ở đó, còn khăn che đầu thì được cuốn lại, xếp riêng. Thấy mọi điều đó, Gioan tin rằng Thầy đã phục sinh. Chẳng ai ăn cắp xác mà để lại gọn ghẽ khăn vải liệm.

Chúng ta cần có lòng mến thiết tha của bà Maria Magdalena, nhưng cũng cần có sự nhạy cảm để tin như Gioan. Khi tin, người ta khám phá ra ý nghĩa của các biến cố: ý nghĩa của cái chết bi đát trên Núi Sọ, ý nghĩa của ngôi mộ trống và tấm khăn xếp gọn gàng. Chúng ta cần có lòng tin để khỏi rơi vào sự thất vọng hay hốt hoảng, trước những thất bại, đổ vỡ mất mát trong cuộc đời. Đời chúng ta lầm khi giống ngôi mộ trống trải. Những gì chúng ta yêu quý nay chẳng còn. Chúng ta đôn đáo kiếm tìm điều đã mất, trong nước mắt đau khổ như bà Maria (Ga 20,11).

Nhưng nếu xác Đức Giêsu cứ nằm yên trong mồ, để cho bà Maria đến thăm viếng, thì làm gì có chuyện Chúa phục sinh? Phiến đá cửa mộ không giữ được Ngài, những băng vải không ngăn được Ngài ra đi. Sự sống bắt đầu từ tro tàn của cái chết. Ánh sáng bừng lên từ bóng tối mù. Tình yêu thắng trận khi tưởng như bị hận thù nuốt chửng. Niềm vui phục sinh là quà tặng bất ngờ cho Maria. Bà sẽ chẳng bao giờ tìm thấy xác Thầy trong mộ đâu, nhưng bà sẽ gặp chính Đấng Phục Sinh ở ngoài mộ đá.

(xem tiếp trang 3)

Thượng phụ Bartholomaios I kêu gọi các Giáo hội Chính thống hiệp nhất



WHĐ (21.03.2016) – Cuộc gặp gỡ lịch sử các Giáo hội Chính thống sẽ diễn ra tại Kriti, Hy Lạp, vào tháng Sáu tới. Hơn 50 năm sau đề nghị của

Thượng phụ Athenagoras, 14 Giáo hội Chính thống sẽ gặp nhau từ ngày 16 đến 27 tháng Sáu 2016 để bàn về các vấn đề như các cộng đồng Chính thống sống tản mác, quyền tự trị của các Giáo hội và cách thực thi quyền này, bí tích hôn nhân và những ngăn trở, tầm quan trọng của việc chay tịnh và áp dụng vào ngày nay, sứ vụ của Giáo hội Chính thống trong thế giới hiện nay cũng như mối tương quan của Giáo hội Chính thống với các Giáo hội Kitô giáo khác.

(xem tiếp trang 4)

Sân khấu phục vụ đối thoại liên tôn

WHĐ (20.03.2016) – Hai diễn viên sân khấu - một là tín hữu Kitô giáo, một là tín hữu Hồi giáo - đã viết và dàn dựng một vở kịch về đối thoại liên tôn. Vở kịch hiện đang được trình diễn tại các cơ sở giáo dục tại Pháp, và bao giờ cũng kết thúc bằng chương trình giao lưu thảo luận với khán giả.

Tóm tắt nội dung vở kịch: Arthur thì bỏ mạng trong một tai nạn trượt tuyết, còn Ahmed lại chết đuối trong một vụ lặn. Sau khi qua đời, cả hai gặp lại nhau trong một căn phòng không có lối ra. Người Công giáo gọi đây là luyện ngục, còn đối với tín đồ Hồi giáo thì đây là một "barzakh", nơi chờ đợi và tra xét.

Đây là dịp để hai người lao vào một cuộc tranh luận lan man về các định kiến liên quan đến niềm tin của mình, những cảnh hài hước, những đoạn Thánh Kinh và Kinh Coran được viện dẫn. "Hai niềm tin" là vở kịch có tiết tấu đặc sắc, được nghệ thuật tinh tế về âm thanh và ánh sáng phụ trợ, phát sinh từ một câu chuyện về tình bằng hữu giữa hai diễn viên, một theo Kitô giáo và một theo Hồi giáo, cả hai đều quê ở miền Bắc nước Pháp.

Trong các trường Công giáo

Steeve Gernez kể: "Chúng tôi đã nghĩ tới việc viết vở kịch này từ lâu rồi. Các biến cố xảy ra hồi tháng Giêng năm 2015 khiến chúng tôi phải viết cho nhanh". Steeve Gernez và



Samir Arab đã gặp nhau tại Trường Kịch nghệ Florent cách nay khoảng mười năm. Được nhà xuất bản Médiaclap, và Hiệp hội Những người thắp sáng các vì sao giúp đỡ sáng chế các dụng cụ có tính cách sư phạm cho vở kịch, bộ đôi diễn viên đã diễn cả chục lần từ đầu năm nay, chủ yếu trong các trường Công giáo. Các lần diễn này đều kết thúc bằng một cuộc giao lưu thảo luận với khán giả.

Lần diễn tại trường Notre-Dame d'Espérance de Saint-Nazaire, có tất cả các lớp cuối cấp phổ thông trung học tham dự, các diễn viên đã trả lời một cách chân thành các câu hỏi của học sinh về niềm tin, về sự sống chung giữa các tôn giáo, về hạnh phúc lòng tin đem lại và cách hiểu của họ về Thiên Chúa. Samir Arab cho biết: "Chúng tôi rất vui vì đã nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc, điều đó cho thấy vở kịch đã thực sự đánh động các em". Anh hy vọng, với dự án này, có thể "khuyến khích các em suy nghĩ về cuộc sống riêng của mình và mở lòng mình ra trước người khác". Steeve Gernez cho rằng đây là một thông điệp về sự khoan dung đặc biệt ích lợi trong bầu khí nghi kỵ hiện nay: "Đức Giêsu đã bỏ thời gian để đến với những người bị ruồng bỏ và loại trừ, Ngày

(xem tiếp trang 3)

Chúa nhật Lễ Lá: “Hãy chọn con đường phục vụ, cho đi, quên mình”



WHD (20.03.2016) – Số phận của những người di dân luôn ở trong suy nghĩ của Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong Thánh Lễ trọng thể ngày Chúa nhật Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói nhiều đến những người bị gạt ra bên lề, người tị nạn, người phải sống lưu vong. Đức Thánh Cha phàn nàn rằng nhiều người –ngài không muốn nói rõ là các nước châu Âu– không muốn nhận trách nhiệm về số phận của các di dân.

Cử hành long trọng Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh bắt đầu bằng nghi thức rước lá truyền thống từ Cửa Đồng đến tiền sảnh Đền Thánh Phêrô: đi trước là các vị đồng tế mặc áo lê màu đỏ, rồi đến Đức Thánh Cha tay cầm thánh giá kết bằng cành ô-liu. Tại đài tháp Obelisk, Đức Thánh Cha làm phép các cành cọ và ô liu của hàng chục ngàn tu sĩ và tín hữu đang cầm trên tay. Trong số này, có nhiều người trẻ của giáo phận Roma.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô đả kích thói ích kỷ, tìm kiếm quyền lực và vinh quang. Chú giải trình thuật Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trong tiếng reo hò của đám đông cuồng nhiệt ít ngày trước cuộc Khổ nạn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa không cứu rỗi chúng ta bằng cách ngự đến vinh quang hay qua các phép lạ vĩ đại. Người sống giữa chúng ta như người đầy tớ; Người chịu nhục mạ, phản bội và bị từ chối.

Cũng như các di dân ngày nay, Người cũng đã biết đến thái độ dửng dưng khi chẳng ai muốn chịu trách nhiệm về số phận của Người. Khi tha thứ trên thánh giá, noi đǐnh cao của sự hủy mình ra không, Người mặc khải dung mạo đích thực của Thiên Chúa là lòng thương xót. Và Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đáp lại tình yêu vô biên của Thiên Chúa bằng một tình yêu nhỏ nhoi cụ thể. Có vẻ như chúng ta còn ở xa cung cách hành động của Thiên Chúa, khi chúng ta không thể

quên mình một chút, từ bỏ một điều gì đó cho Ngài và cho người khác, khi chúng ta bị lôi kéo bởi ngàn lời phỉnh phờ của vẻ bề ngoài mà quên rằng “Giá trị con người hệ tại ở ‘cái mình là’ hơn hệ tại ở ‘cái mình có’” (*Gaudium et Spes*, 35).

Khởi đầu Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục các Kitô hữu hãy chọn con đường phục vụ, cho đi, quên mình, học biết khiêm tốn yêu thương, một tinh yêu cứu thoát và đem lại sự sống. Đức Thánh Cha nói, qua hành vi tự hạ, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thanh tẩy đời sống chúng ta. Người muốn đi vào các thành phố của chúng ta, vào trong cuộc đời chúng ta, như Người đã vào thành Giêrusalem, một cách khiêm tốn nhưng “nhân danh Thiên Chúa”. Nếu mâu nhiệm sự dữ là vực thẳm, thì thực tại Tình Yêu xuyên thấu sự dữ là vô biên. Ước chi không gì ngăn cản chúng ta gặp được nơi Người nguồn cội của niềm vui của chúng ta, niềm vui đích thực, niềm vui vĩnh cửu và đem lại bình an. ■

(Vatican Radio)

Sân khấu phục vụ đối thoại liên tôn

nay, tôi có cảm tưởng là chính những người anh em Hồi giáo chúng tôi là những người đang bị chia mũi dùi”.

Liên kết với Hiệp hội Cùng tồn tại (Coexist)

Siam, một nữ sinh 19 tuổi, hy vọng rằng vở kịch sẽ giúp chống lại một cách hữu hiệu những giọng điệu tiêu cực em nghe được tại hành lang nhà trường về tôn giáo của em. “Người ta chưa vượt lên khỏi nỗi sợ hãi đối với Hồi giáo...”. Bản thân em cũng đã học được nhiều điều khi xem vở kịch: “Tôi không biết là Kinh Coran đã đề cao Đức Maria và sự trinh khiết của Người. Không biết là nước có thể tượng trưng cho cái chết trong Thánh Kinh”. Hugo, 17 tuổi, “một người vô thần tuyệt đối”, thú nhận rằng vở kịch này đã giúp em “mở toang các cánh cửa”; em nói: “Vở kịch gợi mở suy tư, mà không áp đặt một loại đạo đức làm sẵn”. Bérénice, công giáo, 17 tuổi, cảm thấy “bớt lè

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu phục sinh xin ban cho con sự sống của Chúa, sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.

Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.

Xin ban cho con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.

Xin ban cho con hy vọng của Chúa, hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.

Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa,
Thánh Thần mỗi ngày làm mới
lại đời con. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

lo i trong ước muốn đổi thoại với các tôn giáo khác”.

Dưới con mắt của bà Laurence Squiban, nhà hoạt động mục vụ học đường của trường, người đã có ý tưởng đề nghị liên kết vở kịch này với Hiệp hội Cùng tồn tại, được thiết lập tại trường, việc tạo những không gian suy tư như thế này quả là hơn cả cần thiết. Bà nhận định: “*Thế hệ học sinh này không hiểu biết nhiều về các tôn giáo và rất mơ hồ trong lãnh vực này. Nên các em rất cần được giải thích*”.

Vở kịch này, vốn cũng nói đến tình yêu và việc phải đem lại cho cuộc đời của mình một ý nghĩa, cho phép đề cập đến những vấn đề sâu sắc nhưng lại ít được nói đến trong gia đình. Bà nói thêm: “*Người trẻ không có máy cơ hội để đổi thoại với cha mẹ của họ. Vì công việc bận rộn hay những rào cản, nên giữa họ không có chỗ cho những cuộc trao đổi lớn...*”

Các diễn viên đã dự kiến ngay từ bây giờ phải phát triển nội dung và thêm một số đoạn về mặng che mặt và tháng chay Ramadan. Và Samir Arab kết luận: “*Mục đích của chúng tôi là sử dụng giọng hài hước để nói về những chủ đề tế nhị mà không gây khó chịu hay làm tổn thương*”. ■

(Florence Pagneux, La Croix)

Franciscus: tài khoản Instagram của Đức Thánh Cha Phanxicô

WHD (17.03.2016) – *Franciscus* là tên mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn cho tài khoản *Instagram* của ngài, khai trương từ ngày 19 tháng Ba sắp tới. Đức ông Dario Viganò, Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông, đã thông báo như trên.

Việc mở tài khoản này trùng với ngày kỷ niệm khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Phanxicô, 19 tháng Ba 2013, cũng là lễ kính Thánh Giuse.

Hôm 26 tháng Hai 2016 tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến ông Kevin Systrom, Tổng giám đốc điều hành và là người đồng sáng lập *Instagram*. Kevin đã tặng Đức giáo hoàng một bộ ảnh mười tấm gồm những bức ảnh có ảnh hưởng lớn trên thế giới như: những tác động của biến đổi khí hậu ở Bắc Cực, trận động đất ở Nepal vào năm 2015, cuộc ra đi của người tị nạn Trung Đông...

Nhà doanh nghiệp trẻ 33 tuổi cho biết trong cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha, hai người chủ yếu nói về “hình ảnh có sức mạnh nối kết mọi người thuộc các nền văn hoá và ngôn ngữ khác nhau”.

Từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức giáo hoàng Phanxicô cũng là một người dùng *Twitter*, như Đức Bênêđictô XVI trước đó. *Tweet* đầu tiên của ngài được gửi ngày 17 tháng Ba 2013 như sau: “Các bạn thân mến, tôi chân thành cảm ơn các bạn và xin các bạn tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Giáo hoàng Phanxicô”.

Ngày 26 tháng Mười 2013, số *follower* (người đọc) của trang *Twitter* của Đức giáo hoàng là hơn 10 triệu. Khoảng hai năm sau, ngày 23 tháng Mười Một 2015, đã có hơn 25 triệu *follower*. Và đến ngày 07 tháng Giêng 2016, 9 tài khoản *Twitter* của Đức giáo hoàng Phanxicô đã vượt quá 26 triệu *follower*.

Instagram (gộp bởi hai từ *Instant* và *Telegram*) – khai sinh hồi tháng Mười 2010 – là mạng xã hội cho phép chia sẻ hình ảnh và *video* trực tuyến; người dùng có thể chụp ảnh và quay các *video clip* ngắn để chia sẻ trên ứng dụng *Instagram*, hay qua các mạng xã hội khác như *Facebook*, *Twitter*, *Tumblr*, và *Flickr*... ■

Hong Kong: Hơn 3.000 dự tòng sẽ lãnh nhận các bí tích Khai tâm Kitô giáo trong Đêm Vọng Phục Sinh 2016

WHD (18.03.2016) – “Anh chị em không chỉ gặp được ánh sáng. Anh chị em còn phải trở nên ánh sáng chiếu soi trần gian”, đó là lời của Đức hồng y Gioan Thang Hán, Giám mục Hong Kong, trong bài huấn dụ các dự tòng tại nghi lễ khảo hạch vào ngày 06 tháng Ba 2016, Chúa nhật thứ tư Mùa Chay.

Hành trình Mùa Chay trong Năm Thánh Lòng Thương Xót của giáo phận Hong Kong đã bước vào giai đoạn chuẩn bị gần cho Lễ Phục Sinh. Theo các thông tin trên Tuần tin “*Công giáo báo*” của giáo phận gửi cho hãng tin *Fides*, có 3.200 dự tòng của giáo phận Hong Kong sẽ lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo - Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể - trong Thánh lễ Đêm Vọng Phục Sinh sắp tới.

Từ ngày 28 tháng Hai, Chúa nhật thứ ba Mùa Chay, các giáo xứ đã cử hành các nghi lễ khảo hạch dự tòng. Rồi đến Chúa nhật thứ tư Mùa Chay, chính Đức hồng y Thang Hán chủ

sự hai lễ khảo hạch tại giáo xứ Thánh Phanxicô. Tham dự lễ khảo hạch này có khoảng 1.600 người, gồm các dự tòng, cha mẹ đỡ đầu và các giáo lý viên - những người đồng hành đức tin và chuẩn bị các bí tích khai tâm Kitô giáo cho những người sắp được rửa tội.

Đức hồng y Thang Hán nói: “Nhờ chăm chỉ học giáo lý, gặp gỡ cầu nguyện, chia sẻ Kinh Thánh, đời sống thiêng liêng... anh chị em ngày càng tiến đến gần hơn với đức tin và Giáo hội. Sau khi được rửa tội, anh chị em sẽ trở nên chứng nhân đức tin qua việc phục vụ Hội Thánh, chăm sóc những người nhỏ bé và yếu đuối; vì anh chị em không chỉ gặp được ánh sáng mà còn phải trở thành ánh sáng chiếu soi trần gian”.

Trong số các dự tòng cũng có những gia đình gồm cả cha mẹ và con cái, và cả các đôi vợ chồng trẻ mới cưới. ■

(Agenzia Fides)

Thượng phụ Bartholomaios I kêu gọi...

Trong một Thông điệp được đọc tại các nhà thờ Chính thống giáo vào Chúa nhật 20 tháng 3, Thượng phụ Constantinopolis, Bartholomaios I, đưa ra lời kêu gọi hiệp nhất [các Giáo hội Chính thống] để nêu gương cho nhân loại đang bị giằng xé bởi những chia rẽ và xung đột. Thời gian đã rất cấp bách, Thượng phụ Constantinopolis viết, vì thế các tín hữu Chính thống phải nỗ lực đồng tâm nhất trí với nhau. Mục tiêu chính của Công đồng này là để chứng tỏ rằng Giáo hội Chính thống dứt khoát hiệp nhất trong các mâu nhiệm, trong Thánh Thể và đức tin, và cả trong tính hiệp đoàn nữa.

Một tính hiệp đoàn thể hiện trên toàn thế giới

Cuộc gặp gỡ quan trọng này đã được chuẩn bị bởi các Ủy ban đặc biệt và các Hội nghị Tiền Công đồng để các tài liệu và các quyết định có thể được nhất trí thông qua. Các vấn đề sẽ được bàn luận chủ yếu liên quan đến cơ cấu và đời sống của Giáo hội Chính thống, mà theo Thượng phụ

Bartholomaios I, đòi phải tái tổ chức ngay lập tức. Thế giới muốn nghe tiếng nói của Chính thống giáo về các vấn đề nóng đối với nhân loại, nhưng Giáo hội Chính thống phải bắt đầu dọn dẹp nhà mình trước khi công khai bày tỏ ý kiến. Vì vậy, sau nhiều thế kỷ, Chính thống giáo sẽ thể hiện tính hiệp đoàn của mình trên toàn thế giới.

Đây là bước đầu tiên có tính quyết định để những người khác làm theo, Thượng phụ Bartholomaios nhấn mạnh. Hai trung tâm Chính thống lớn, cụ thể là hai Toà Thượng phụ Moskva và Constantinopolis, đã đặc biệt không đồng ý về phương thức biểu quyết tại Công đồng. Cuối cùng đi đến quyết định rằng các quyết định phải được cả 14 Giáo hội đồng ý.

Những nhà quan sát ngoài Chính thống giáo, đặc biệt là người Công giáo, cũng được mời tham dự các phiên khai mạc và bế mạc Công đồng. Các giáo hội Chính thống có một nền thần học chung nhưng lại chia rẽ nhau do các truyền thống văn hóa khác nhau. ■

(Vatican Radio)