



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 1-5-2016

Chúa nhật 6 Phục Sinh

Đến và ở lại

LỜI CHÚA: Ga 14, 23-29

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em, nhưng khi Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: 'Thầy ra đi và đến cùng anh em'. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đến cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để anh em tin khi sự ấy xảy ra".

SUY NIỆM

Khi được hỏi Đức Kitô hiện diện ở đâu, chúng ta thường nghĩ ngay tới nhà thờ, nhà Tạm. Tiếc thay lầm khi chúng ta dừng lại ở đó. Chúng ta ít nghĩ đến một lối hiện diện

(xem tiếp trang 2)

**Hội thảo kỷ niệm một năm
ngày Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài qua đời**



Quezon, Philippines (21.04.2016) – Thứ năm 21.04.2016, đúng một năm ngày Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên Giám đốc Chương trình và Trưởng Ban Việt Ngữ Đại Phát Thanh Chân Lý Á Châu, qua đời, *Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu (RVA)* tại Philippines đã phối hợp với Trung

Tâm Truyền Thông Thánh Giuse Freinademetz, tổ chức một buổi hội thảo để tưởng nhớ và ghi nhận những đóng góp của Đức ông Phêrô cho ngành truyền thông tại Á châu nói chung, cách riêng tại Việt Nam.

Tham dự ngày hội thảo tưởng nhớ này có khoảng 100 người, bao gồm tất cả nhân viên của Đài Chân Lý Á Châu, một số sinh viên và giáo sư ngành mục vụ truyền thông xã hội thuộc Trường Đại học Giáo hoàng Santo Tomas, và một số linh mục tu sĩ sinh viên đang theo học tại Philippines. Đặc biệt, có sự hiện diện của

(xem tiếp trang 3)

Tình hình các tôn giáo năm 2050 sẽ như thế nào?

WHD (26.04.2016) – Theo một nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Pew, Kitô giáo có thể vẫn còn là tôn giáo lớn nhất trên thế giới cho đến giữa thế kỷ 21, đặc biệt là ở châu Phi. Nghiên cứu cho biết, ước tính đến năm 2050, số Kitô hữu chiếm 31,4% dân số thế giới và số người Hồi giáo là 29,7%.

Tháng Tư năm nay, Trung tâm nghiên cứu Pew của Hoa Kỳ chuyên về các vấn đề tôn giáo, đã công bố một nghiên cứu về bức tranh toàn cảnh tôn giáo trên thế giới vào năm 2050.

Ghi nhận đầu tiên của dự báo này là sự phát triển rất mạnh mẽ của Hồi giáo (tăng 73%): từ 1,6 tỉ lên 2,76 tỉ tín đồ, theo sát Kitô giáo (từ 2,17 tỷ lên 2,92 tỉ).

Tại châu Âu, số người Hồi giáo sẽ vào khoảng từ 8,4% đến 10,2%, tùy thuộc vào tác động của phong trào di dân. Một số quốc gia như Bosnia-Herzegovina hoặc Macedonia có thể trở thành quốc gia đa số là người Hồi giáo.

Người Hồi giáo có tỉ suất sinh cao nhất

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Hồi giáo chủ yếu có nguyên nhân nhân khẩu

học: với tỉ suất sinh là 3,1 con trên một phụ nữ, người Hồi giáo có một tỉ suất sinh cao hơn nhiều so với những người theo các tôn giáo khác: Kitô giáo là 2,7 và Phật giáo là 1,6.

Thật vậy, đối với các Phật tử, tỉ suất sinh thấp này sẽ dẫn đến tình trạng chung lại về số các tín đồ (khoảng 486 triệu). Ngược lại, Ấn giáo (từ 1 tỉ lên 1,38 tỉ tín đồ) và Do Thái Giáo (từ 13,8 triệu lên 16 triệu tín đồ) chưa bao giờ có nhiều tín đồ như thế trong suốt lịch sử của mình; dù vậy tại Hoa Kỳ, Do Thái giáo sẽ không còn là tôn giáo lớn nhất (ngoài Kitô giáo), và phải nhường vị trí dẫn đầu cho Hồi giáo.

Mặc dù số lượng người vô thần, bất khả tri hay không theo tôn giáo nào tiếp tục gia tăng (từ 1,1 tỉ lên 1,3 tỉ người), nhưng tỉ lệ của họ so với dân số thế giới vẫn sẽ giảm từ 16% xuống 13,2%, trừ ra tại một số nước phương Tây.

Về lĩnh vực này, Hoa Kỳ và Pháp sẽ là ngoại lệ: số người không theo tôn giáo tiếp tục gia tăng tại hai quốc gia này, đến độ tại Pháp, họ sẽ trở thành

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

khác của Ngài. Không phải chỉ là ở với, ở bên, ở trước mặt, mà còn là ở trong con người yếu đuối của ta. Chúng ta ít nghĩ, vì chúng ta không dám tin vào hồng ân quá đỗi lớn lao đó. Chính vào lúc sắp chia tay các môn đệ để về với Cha, Đức Giêsu đã long trọng loan báo chuyện Ngài ở lại: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Chúng ta sẽ đến với người ấy và sẽ làm nhà nơi người ấy” (Ga 14,23). Đại tu Chúng Ta ở đây để chỉ Chúa Cha và Chúa Con, mà ở đâu có Chúa Cha, Chúa Con thì cũng có Thánh Thần. Vì yêu Đức Kitô, tôi được đón nhận thế giới Ba Ngôi. Vì yêu tôi, Ba Ngôi muốn đến thăm tôi và cư ngụ tại đó. Trong tình yêu hai chiều này, thiên đàng chớm nở. Thiên đàng thật gần, ngay trong lòng tôi. Thiên đàng ấm áp ở nơi nghèo hèn, bé nhỏ, nơi tâm hồn biết yêu Đức Kitô và tuân giữ lời Ngài. Đôi khi tôi cần tự hỏi Thiên Chúa có ở trong tôi không. Tôi có cảm nghiệm được chút nào sự hiện diện đó chăng? Có bao giờ tôi thử lại sự hiện diện đó của Ngài không?

Kitô hữu không chỉ là bạn hữu của Đức Kitô, mà còn là người có Đức Kitô nơi chính mình. Họ là những cung thánh, những nhà thờ lưu động. Họ không chỉ chứa đựng Đức Kitô như một Nhà Tạm, họ còn nên một với Ngài trong tình yêu. Các bí tích chúng ta lãnh nhận đều nhằm mục đích làm cho tình yêu giữa ta với Đức Kitô được lớn lên. Trước khi tôi rước lễ, Đức Kitô đã ở trong tôi rồi. Sau khi tôi rước lễ, Ngài cũng chẳng bỏ tôi. Nhưng mỗi lần rước lễ, sự hiện diện Ngài lại tăng trưởng. Ngay cả khi không thể đến nhà thờ, tôi vẫn có thể gặp Đức Kitô nơi cung lòng mình. Chỉ cần để lòng mình lắng xuống, là tôi có thể gặp Ngài và bước vào cuộc đối thoại.

“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” Yêu mến Đức Kitô không phải chuyện dễ. Yêu một người ta chưa gặp mặt và sống xa ta 20 thế kỷ. Giữ lời Đức Kitô chẳng phải chuyện dễ. Lời đùi chúng ta ra khỏi mình và bay lên cao. Chính

(xem tiếp trang 3)

Kỷ niệm 400 năm Shakespeare qua đời

WHD (25.04.2016) – Ngày 23 tháng Tư 1616, nhà thơ, nhà soạn kịch William Shakespeare qua đời vào đúng ngày sinh nhật của mình (23-04-1564), để lại một di sản đồ sộ sáng tác văn chương được độc giả khắp thế giới thưởng lâm suốt 400 năm qua.

Kỷ niệm 400 năm ngày mất của Shakespeare, khắp nơi đã tổ chức lễ tưởng niệm, tôn vinh cuộc sống và tài nghệ của “Bard” (nghĩa là nhà thơ, biệt danh công chúng yêu mến Shakespeare đặt cho ông), tác giả của những vở hài kịch như As you like it, Twelfth Night và Tempest, bi kịch, cũng là sáng tác cuối cùng.

Mới đây, tại Vatican, Nhà hát Globe của London (Anh) đã trình diễn vở Hamlet, đồng thời công bố bản đồ tàu điện ngầm với các trạm dừng và tuyến đường được đặt tên lại theo tên



tác phẩm và nhân vật của Shakespeare nhân năm kỷ niệm này.

Điều gì đã khiến những vở kịch của Shakespeare được phổ biến rộng

(xem tiếp trang 4)

Tưởng niệm Shakespeare, lại nhớ Đức giáo hoàng Piô XII



WHD (27.04.2016) – Nhân kỷ niệm 400 năm thi hào Shakespeare qua đời (1616–2016), nữ phóng viên Veronica Scarsbrick của Radio Vatican đã tìm trong kho lưu trữ tư liệu của đài về các triều giáo hoàng và Shakespeare.

Chị đã tìm thấy những trích dẫn tác phẩm của Shakespeare trong một số huấn từ của Đức giáo hoàng Piô XII. Qua đó Đức Piô XII cho thấy ngài quả là một người hâm mộ vị thi hào người Anh này.

Trước hết, vào ngày 9-07-1946, trong huấn từ nói về Chân phước Cabrini (1850–1917, người Mỹ, sáng lập Dòng nữ Thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu), nêu bật tư tưởng của Mẹ Cabrini khi thực thi việc bác ái, Đức Piô XII đã dẫn lời của vị nữ tu này: “Tôi thấy thế giới quá bé nhỏ, không làm mãn nguyện những khao khát của tôi”, đồng thời cho biết lời của Mẹ Cabrini khiến ngài nhớ đến nhân vật Portia trong vở kịch The Merchant of Venice (Người lái buôn thành Venice) của

Shakespeare: “Thân xác bé nhỏ của tôi mệt nhoài vì cõi đời lớn lao này”.

Năm sau, vào ngày 5-05, khi tiếp các đại biểu tham dự đại hội bưu chính quốc tế, Đức Piô XII nói: “Bất kỳ đại hội quốc tế nào cũng đều được chúng tôi dành cho mối quan tâm đặc biệt. Điều này cho thấy chúng tôi mong phá bỏ mọi thứ rào cản không cần thiết và các quốc gia hãy đoàn kết với nhau. Nhân vật Hamlet từng nói: “Hoàn thành cuộc đời như thế, chẳng đáng mong muôn sao”.

Sau hết, vào tháng Ba 1948, nói chuyện với các học sinh Trường Hoa Kỳ tại Hải ngoại ở Roma, Đức giáo hoàng Piô XII nói: “Bậc thiên tài trào phúng Shakespeare tinh tế của các con đã nhấn mạnh đến cái thiết kế thánh thiêng dành cho nhà ở và phòng học, phù hợp với bảy độ tuổi của đời người, cũng như bảy chặng đường của cõi trần” và ngài trích dẫn vở hài kịch As you like it của Shakespeare:

“... Cắp cắp đến trường, mặt mày thiểu não,
Mặt trời lèn, những tia nắng ban mai,
Cậu học trò như chú sên, lè từng bước,
Lai phái đến trường, ngán ngẩm thay”. ■

(Theo Radio Vatican)

Phiên họp đầu tiên của Ban Thường vụ Khoá XIV Thượng Hội đồng Giám mục



WHD (23.04.2016) – Vào đầu tuần này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tọa phiên họp đầu tiên của Ban Thường vụ Khoá XIV của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục.

Một thông cáo báo chí của Phòng Báo chí Toà Thánh hôm thứ Tư 20-04 cho biết phiên họp đã diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19 tháng Tư, bắt đầu với bài phát biểu của Đức hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng. Trong bài phát biểu, Đức hồng y Baldisseri cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô về sự hiện diện của ngài, cũng như về Tông huấn hậu Thượng Hội đồng *Amoris Laetitia* vừa mới ban hành.

Tiếp theo Ban Thường vụ đã xem xét các kết quả việc tham khảo ý kiến để

xác định chủ đề của Khoá họp thường lệ tiếp theo của Thượng Hội đồng Giám mục. Các nơi được tham khảo bao gồm các cơ quan của Giáo triều Rôma, các Hội đồng Giám mục, các Giáo hội Đông phương và Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền. Sau khi thảo luận kỹ càng, một danh sách các chủ đề đề nghị đã được trình lên Đức Thánh Cha để ngài quyết định.

Cuối cùng, các thành viên của Ban Thường vụ đã bàn về công việc duyệt lại Quy chế của Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Giám mục Fabio Fabene, Phụ tá Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, đã tường trình về cuộc hội thảo nghiên cứu do Văn phòng Thư ký tổ chức dựa theo bài diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 17-10-2015.

Theo các tường trình của các Nhóm nhỏ trong Thượng Hội đồng, rõ ràng việc nhấn mạnh tính công nghị và tính hiệp đoàn phải luôn được gắn với việc thực thi thừa tác vụ Giám mục Roma, để liên kết tính tối thượng, tính hiệp đoàn và tính công nghị một cách hiệu quả. ■

(Vatican Radio)

Hội thảo kỷ niệm một năm ngày Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài qua đời

Đức cha Mylo Hubert C. Vergara, giám mục giáo phận Pasig, Chủ tịch Ủy Ban Truyền Thông Xã hội trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Philippines, Đức cha Ramón Cabrera Argüelles, Tổng giám mục Tổng giáo phận Lipa, Đức cha Antonio R. Tobias, giám mục giáo phận Novaliches sở tại, và cha Franz-Josef Eilers, SVD., nguyên Tổng Thư ký Văn Phòng Truyền Thông Xã Hội thuộc Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu.

Điểm nhấn của buổi hội thảo tưởng niệm là những bài nói chuyện và chứng từ về Đức ông Phêrô: Đức ông Phêrô Tài - Tiếng nói cho Việt Nam (linh mục Gioan Baotixita Trần Thanh Thế, O.P., Trưởng Ban Việt Ngữ-RVA); Đức ông Phêrô Tài - Người tiên phong trong học thuật và kỹ thuật tiến bộ (linh mục Gabriel Htun Myint, Giám đốc Chương Trình-RVA); Đức ông Phêrô Tài - Chăm sóc mục vụ cho người Việt tị nạn (linh mục Phêrô Tạ Anh Vũ, Giáo sư Thần học tại Đại học UST). Hai Đức

cha Mylo, Argüelles và linh mục Eilers đã bộc bạch những chứng từ đầy xúc động về Đức ông Phêrô. Cách riêng, Đức Tổng Argüelles, người đã từng cùng với Đức ông Phêrô chăm sóc cho anh chị em tị nạn Việt Nam trước đây, đã rơi lệ nhiều lần khi chia sẻ chứng từ với cử tọa.

Kế đó, thánh lễ cầu nguyện cho Đức ông Phêrô nhân ngày giỗ đầu được diễn ra tại Nhà nguyện của RVA do Đức cha Mylo chủ tế, cùng với 2 giám mục tham dự hội thảo và 20 linh mục đồng tế, cùng đông đảo tu sĩ và anh chị em tín hữu tham dự.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Mylo, người đã từng là chú giúp lễ của Đức ông Phêrô tại RVA xưa kia, đã khẳng định Đức ông Phêrô chính là món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho giáo hội tại Việt Nam, tại Philippines và tại Á Châu, mặc dù ơn gọi và cuộc đời của Đức ông Phêrô xem ra có nhiều thách đố như tiên tri Giôna và ông Môsê. Liên hệ đến bài Tin mừng trong ngày (Ga 13,16-20), về chi tiết Chúa Giêsu rửa chân cho các tông

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Thánh Thần sẽ giúp ta thấy Đức Kitô thật gần để có thể say mê Ngài, thấy Lời Tin Mừng trở nên sống động và bừng sáng để giải quyết những vấn đề mới nảy sinh.

Hội Thánh của chúng ta sẽ là một Hội Thánh vô hồn, nếu chẳng có sự hiện diện của Chúa nơi lòng các tín hữu.

CẦU NGUYỆN

Ngài đã xuống tận đáy lòng con, xin cho con chỉ tập trung vào tận đáy lòng con.

Ngài là thượng khách của lòng con, xin cho con bước vào nhà là chính đáy lòng con.

Ngài chọn cư ngụ trong lòng con, xin cho con biết ngồi yên ngay tại đáy lòng con.

Duy Ngài ở lại trong con, xin cho con biết chìm sâu xuống tận đáy lòng con.

Duy Ngài hiện diện trong lòng con, xin cho con biết xóa mình khi Ngài ở bên con.

Khi con đã gặp Ngài, không còn con và Ngài nữa. Con chẳng là gì cả, và Ngài là tất cả. ■

(Theo Swami Abhisiktananda)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

đồ trong bữa ăn sau hết, Đức cha Mylo nói đến cách phục vụ âm thầm, khiêm tốn nhưng hiệu quả trong ngành truyền thông của Đức ông; và đây là điều mà Đức cha mời gọi mỗi người cần ghi nhớ và thực hiện: phục vụ trong khiêm tốn và quảng đại trong ơn gọi riêng của mỗi người, như Chúa Giêsu đã làm và như Đức ông Phêrô đã công bố bằng cả cuộc đời của mình.

Buổi hội thảo tưởng nhớ Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài nhân ngày giỗ một năm đã để lại nhiều xúc động và yêu mến nơi các tham dự viên, về mẫu gương một nhà truyền thông và một nhà giáo dục không mệt mỏi loan báo niềm vui của Tin mừng bằng phương tiện truyền thông xã hội. ■

Kỷ niệm 400 năm Shakespeare qua đời

khắp? Phóng viên Lydia O’Kane của Radio Vatican đã đặt câu hỏi với Giáo sư John Gillies thuộc trường Đại học Essex (Anh).

“... Shakespeare nổi tiếng là một nhân vật văn hóa đại chúng, có ảnh hưởng sâu rộng về văn hóa, là nhờ sân khấu”. Giáo sư Gillies đáp.

Mới đây Giáo sư Gillies đến Roma để tham dự một hội nghị quốc tế nhân kỷ niệm 400 năm ngày mất của Shakespeare.

Hội nghị mang tên “Shakespeare 2016: Ký ức Roma”, tập trung vào những vở kịch với những nhân vật là người Roma như Julius Caesar, Antonius, và Titus Andronicus.

Giáo sư cho biết đề tài được ông trình bày tại hội nghị là: “Lớp kịch đầu tiên và những thế giới mới can trường trong văn chương Shakespeare”.

Theo Giáo sư Gillies, sức sáng tạo của Shakespeare trỗi vượt trong 30 năm cuối đời, trong giai đoạn này ông nghĩ mình có nhiều việc phải làm với “quá trình trung gian hóa của thế giới hiện đại”.

Địa điểm chính của lễ kỷ niệm 400 năm Shakespeare qua đời là thị trấn Stratford-upon-Avon, quê hương và cũng là nơi sinh sống chủ yếu của Shakespeare, đây cũng là nơi có Đoàn kịch Hoàng gia Shakespeare.

Đối với những người hâm mộ và khách du lịch đến thăm thị trấn Stratford-upon-Avon nhân lễ kỷ niệm này, nhà thờ Anh giáo Holy Trinity bên sông Avon cũng là địa điểm có sức thu hút lớn.

Hồ sơ lưu giữ tại giáo xứ Stratford-upon-Avon cho thấy Shakespeare được an táng tại đây vào ngày 25 tháng Tư 1616, hai ngày sau khi mất. Quả thật, nơi mộ nhà thơ có ghi 4 câu thơ trích từ một trong các vở kịch của ông:

“Hỡi bạn quý, hãy vì Chúa Giêsu mà dừng tay lại;
Xin đừng đào bới nấm xương tàn bên trong.

Phúc thay người không dung đến
những phiến đá này;
Và khốn cho kẻ nào dời xương cốt tôi đi”.

Một nhà thơ, nhà soạn kịch đích thực cho đến tận lúc qua đời! ■

(Theo Radio Vatican)

Chuẩn bị hướng tới Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam tháng Mười 2016

Các Giám mục Việt nam trong Hội nghị HĐGM kỳ I năm 2016 vừa qua đã cùng nhau suy nghĩ để định hướng mục vụ cho ba năm sắp tới (2017-2019) nhận thấy rằng hướng mục vụ của Giáo hội tại Việt Nam phải cùng mang lấy ưu tư chung hiện nay của Hội Thánh toàn cầu, chắc hẳn sẽ mang đậm những nét chính, tóm tắt như sau đây:

– Tỏ lộ Dung mạo của Lòng Thương Xót (Misericordia Vultus). Dung mạo đó không ai khác hơn là chính Đức Giêsu Kitô Đáng Chịu-Đóng-Đinh, cần được biểu lộ ra nơi Thân Minh huyền nhiệm của Người, Hội Thánh. Hội Thánh từ sau Công đồng Vatican II đã chọn hướng đi mục vụ đối thoại với thế giới. Trong khi cử hành Năm Thánh ngoại lệ để kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc chúng ta nhớ lời của thánh Giáo hoàng Gioan XXIII phát biểu vào ngày khai mạc Công đồng, để xác định hướng đi của Công đồng: “Ngày nay, Hiền Thủ của Chúa Kitô muốn sử dụng phương được của lòng thương xót hơn là của sự nghiêm khắc”[1].

– Loan báo Tin mừng Lòng Thương Xót phải bắt đầu từ Gia đình. Các nghị phụ hai Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua (2014 và 2015) nhấn mạnh rằng “các gia đình Kitô hữu, nhờ ơn sủng bí tích hôn phối, là những tác nhân chính của mục vụ gia đình, nhất là khi họ mang những chứng từ hân hoan của đôi vợ chồng và của gia đình, các Hội thánh tại gia”[2]. Làm thế nào để Niềm Vui của Tình Yêu

Tình hình các tôn giáo năm 2050 sẽ như thế nào?

nhóm đa số vào năm 2050 (44% dân số)

Tương lai của Kitô giáo ở châu Phi
Cho đến năm 2050, Kitô giáo vẫn là tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Và tương lai của Kitô giáo chắc chắn nằm ở châu Phi: vào năm 2050, cứ 10 Kitô hữu thì có 4 người ở vùng Nam Sahara.

Sau đó, Trung tâm Nghiên cứu Pew dự báo Hồi giáo sẽ dần dần bắt kịp Kitô giáo. Đến năm 2070, tín đồ của hai tôn giáo này đều chiếm 32,3% dân số thế giới; và đến năm 2100 Hồi giáo sẽ vượt lên với 34,9% dân số thế giới so với 33,8% của Kitô giáo. ■

Nicolas Senèze (La-Croix)

(Amoris Laetitia)[3] và của Tin Mừng (Evangelii Gaudium)[4] “tràn ngập con tim và toàn thể đời sống” các gia đình. Một niềm vui luôn luôn mới mẻ, niềm vui được chia sẻ.

– Quan tâm đến việc “Chăm sóc Ngôi Nhà Chung” (Laudato si’) là Trái Đất của chúng ta. Chúng từ của thánh Phanxicô thành Assisi cho ta thấy rằng “nếu chúng ta tiếp cận thiên nhiên vạn vật và môi trường sống, mà không mở lòng ra trong thái độ kinh ngạc và chiêm ngưỡng, nếu chúng ta không nói với thế giới chung quanh bằng ngôn ngữ thân tình và đẹp đẽ, thì thái độ của chúng ta sẽ trở thành thái độ của một sở hữu chủ, chỉ biết tiêu thụ và bóc lột tài nguyên.”[5] Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi mọi người theo đuổi một nền sinh thái toàn diện, biết xem xét các vấn đề trong thế liên kết hỗ trợ về mọi phương diện: môi trường, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, và đạo đức. Một nền sinh thái như thế đòi hỏi tầm nhìn nghỉ đến các giải pháp toàn diện cho cả khủng hoảng về môi sinh lẫn nhân văn.

– Và Hội Thánh tại Việt Nam luôn hướng theo bản hướng dẫn chỉ đường mà Chúa Thánh Thần qua Đại hội Dân Chúa năm 2010 đã vạch ra, và tóm lược trong tài liệu hậu Đại hội “Cùng nhau bồi đắp nền văn minh Tình Thương và Sự Sống” tuyên bố rằng “trước cuộc khủng hoảng gia đình hiện nay, Giáo hội nhận thấy cần phải tăng cường và canh tân mục vụ gia đình, phải xem mục vụ gia đình là hoạt động quan trọng và nối kết những kế hoạch và chương trình mục vụ của giáo xứ cũng như giáo phận”[6].

[1] Diễn từ khai mạc CD Vatican II, Gaudet Mater Ecclesiae, 11.10.1962, 2-3.

[2] ĐGH PHANXICÔ, TH Amoris Laetitia, 19.3.2016, số 200.

Bản dịch tiếng Việt chính thức sẽ được VP HĐGMVN phát hành giữa tháng 6/2016.

[3] X. Ibid.

[4] ĐGH PHANXICÔ, TH Evangelii Gaudium, 24.11.2013.

[5] ĐGH PHANXICÔ, TH Laudato Si’, 24.5.2015, số 11.

[6] HĐGMVN, Thư Chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010 “Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống”, 2011.