



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 22-5-2016

**Chúa nhật
Chúa Ba Ngôi**

Sự thật toàn vẹn

LỜI CHÚA: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng nghe gì, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em”.

SUY NIỆM

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.” Đức Giêsu khi sắp về với Cha, đã chấp nhận giới hạn của các môn đệ. Ngài chưa nói hết được những điều Ngài muốn nói, nhưng Ngài không muốn ép họ phải cố hiểu. Cần có thời gian, và nhất là cần Thánh Thần... Đức Giêsu chấp nhận ra đi khi việc huấn luyện còn dang dở. Ngài chấp nhận mình không phải là vị thầy duy nhất: Sau này, Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều (Ga 14,26). Ngài cũng chẳng phải là Đấng Bảo Trợ duy nhất vì còn một Đấng Bảo Trợ khác đến sau

(xem tiếp trang 2)

**Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 90:
“Giáo hội thừa sai, chứng nhân lòng thương xót”**

WHĐ (17.05.2016) – Vào ngày lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa nhật 15-05 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo. Ngày Thế giới Truyền giáo được Đức giáo hoàng Piô XI phê chuẩn năm 1926 và hàng năm được cử hành vào Chúa nhật thứ ba của tháng Mười. Năm nay, Ngày Thế giới Truyền giáo là lần thứ 90 và được cử hành vào Chúa nhật 23 tháng Mười với chủ đề “Giáo hội thừa sai, chứng nhân lòng thương xót”.

Mở đầu Sứ điệp, Đức Thánh Cha viết: “Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương xót mà Giáo hội đang sống cũng đem lại một ánh sáng đặc biệt cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2016. Năm Thánh ấy mời gọi chúng ta hãy xem sứ vụ ‘đến với muôn dân’ như một việc làm thương xót vĩ đại - cả về phần hồn lẫn phần xác”; và “như những môn đệ thừa sai, chúng ta được mời gọi ra khỏi chính mình để phục vụ người khác, với những tài năng, óc sáng tạo, sự khôn ngoan và kinh nghiệm của riêng mình”.

“Được uỷ thác truyền giáo, Giáo hội quan tâm chăm sóc những ai không biết đến Tin Mừng bởi vì Giáo hội ước mong tất cả mọi người đều được cứu độ và cảm nghiệm rằng Thiên Chúa yêu thương họ. ‘Giáo hội có sứ mạng loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa, là con tim đang đập của Tin Mừng’ (Thông điệp Misericordiae Vultus, s.12) và công bố lòng thương xót ấy ở mọi ngóc ngách của trái đất, đến với mọi người - nam cũng như nữ, người già cũng như người trẻ và các trẻ em”.

Đức Thánh Cha viết tiếp: “Lòng thương xót được diễn tả cách cao đẹp nhất và trọn vẹn nhất nơi Ngôi Lời Nhập Thể. Đức Kitô mặc khải Dung mạo giàu lòng thương xót của Chúa

Cha, Người “nói và giảng giải về Lòng thương xót bằng hình ảnh và dụ ngôn, nhưng trên hết, Ngôi Lời còn là hiện thân và nhân cách hóa Lòng thương xót ấy” (Gioan Phaolô II, Dives in Misericordia s. 2).



Và Đức Thánh Cha ghi nhận: “Làm chứng cho tình yêu này của lòng thương xót, cũng như vào thời đầu của Giáo hội, có nhiều người - nam cũng như nữ - thuộc mọi lứa tuổi và mọi hoàn cảnh. Sự hiện diện đông đảo và ngày càng nhiều của phụ nữ trong thế giới truyền giáo là một dấu chỉ hùng hồn của tình mẫu tử của Thiên Chúa. Phụ nữ -giáo dân hay nữ tu-, và ngày nay còn có nhiều gia đình nữa, họ thực thi ơn gọi truyền giáo của mình bằng nhiều hình thức: từ việc trực tiếp loan báo Tin Mừng đến các công việc bác ái”.

“Phụ nữ và các gia đình thường hiểu được những vấn đề của con người một cách thích đáng hơn và biết cách đương đầu với những vấn đề này một cách thích hợp và đôi khi rất độc đáo, bằng cách quan tâm đến đời sống, đến bản thân con người hơn là tới cơ cấu và biết vận dụng mọi nguồn lực của con người và tinh thần trong việc xây dựng sự hài hòa, các mối quan hệ, xây dựng hoà bình, tình liên đới, đối thoại, hợp tác và tình huynh đệ,

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Ngài (x. Ga 14,16). Ngài đã vén mở cho các môn đệ thấy sự thật, sự thật về Cha, về bản thân mình và về con người. Nhưng Ngài biết rằng cần có Thánh Thần từ từ dẫn dắt các môn đệ mới hiểu thấu và đi vào toàn bộ sự thật. Vì lợi ích của họ, Đức Giêsu sẵn sàng ra đi (x. Ga 16,7), để nhường chỗ cho Đấng Cha và Ngài sai đến.

Đức Giêsu chẳng tìm mình, và Thánh Thần cũng vậy. Thánh Thần chỉ có sứ mạng là đưa con người đến với Cha và Con là Đức Giêsu. Ngài chẳng tìm vinh quang cho mình, nhưng chỉ tìm tôn vinh và làm chứng cho Đức Giêsu. Cha cũng chẳng tìm mình. Cha chẳng giữ gì làm của riêng. “*Mọi sự Cha có đều là của Thầy*” (c.15) Cha là nguồn mạch luôn trào dâng qua Con. Con là Con vì đón nhận tất cả từ Cha. Tình yêu liên kết Cha và Con là Thánh Thần, Khi chiêm ngắm thế giới của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta thấy đó là một cộng đoàn lý tưởng. Mỗi ngôi vị đều sống cho hai ngôi vị kia. Yêu thương và hiệp thông với nhau đòi hỏi từ bỏ. Nhưng từ bỏ lại làm cho mỗi ngôi vị trọn vẹn là mình, và sống trong hạnh phúc viên mãn.

Thiên Chúa của Kitô giáo là một cộng đoàn yêu thương, nhưng thế giới của Thiên Chúa Ba Ngôi lại không khép kín. Thế giới ấy vươn ra ngoài mình, để cho hạnh phúc tuôn đổ trên toàn bộ công trình sáng tạo. Cha yêu loài người đến độ sai Con Một làm người. Con yêu loài người đến độ dám sống và chết cho họ. Thánh Thần yêu loài người đến độ luôn ở bên để ủi an nâng đỡ. Cả Ba Ngôi cùng nhau lo cho loài người. Ước mơ lớn nhất của Ba Ngôi là đưa cả nhân loại đi vào thế giới thần linh của mình, để mỗi người được hưởng hạnh phúc làm con trong Chúa Con.

Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu mở ra, chia sẻ, mời gọi. Tình yêu đích thực bao giờ cũng khiêm hạ đợi chờ. Chúng ta tự hỏi mình có sẵn sàng mở ra để Chúa đi vào thế giới của mình và để mình đi vào thế giới của Chúa không?

(xem tiếp trang 3)

Tại Armenia, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm Đài tưởng niệm các nạn nhân của cuộc diệt chủng

WHĐ (16.05.2016) – Hôm 13-05 vừa qua, Phòng báo chí Toà Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du ba ngày (từ ngày 24 đến 26 tháng Sáu 2016) của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Armenia, quốc gia đầu tiên công nhận Kitô giáo là tôn giáo chính thức từ năm 301.

Ngày thứ Sáu 24, sau nghi lễ đón tiếp tại sân bay quốc tế Erevan, Đức Thánh Cha sẽ đi thẳng đến Toà Thượng phụ Etchmiadzin, cách Erevan khoảng 80 km. Giáo hội Tông truyền Armenia, một Giáo hội Chính thống tự trị, vẫn là đa số tại quốc gia này. Tại Etchmiadzin, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ cầu nguyện ở Nhà thờ chính tòa; sau đó, sẽ gặp Tổng thống Armenia Serzh Sargsyan cùng với giới chức chính quyền Armenia và ngoại giao đoàn.

Gặp Giáo chủ Karekin II

Vẫn ở tại Toà Thượng phụ Etchmiadzin, Đức Thánh Cha sẽ gặp Đức Thượng phụ Karekin II, Giáo chủ toàn Armenia. Đức Thượng phụ Karekin II năm nay 65 tuổi, đã được bầu chọn hồi tháng Mười 1999 để kế nhiệm Giáo chủ Karekin I. Không chắc Đức Thánh Cha có sẽ gặp Đức Thượng Phụ Aram I, Giáo chủ Armenia Tông truyền Cilicia, có Tòa ở Beirut, Liban, hay không.

Thăm Đài tưởng niệm các nạn nhân của cuộc diệt chủng - Những cảng thẳng ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ



Ngày thứ Bảy 25: vào sáng sớm Đức Thánh Cha sẽ đi thăm Bảo tàng-Lăng mộ Tzitzernakaberd, nơi tưởng niệm các nạn nhân người Armenia của vụ thảm sát năm 1915 do Đế chế Ottoman gây ra.

Cuộc viếng thăm này sẽ khơi lại những cảng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ, vốn không hài lòng về phát biểu của

Đức Thánh Cha vào ngày 24-04 vừa qua khi Ngài sử dụng thuật ngữ “diệt chủng” để nói về vụ thảm sát nói trên, trong một Thánh lễ cử hành cho các Kitô hữu nghi lễ Armenia tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Hơn nữa, thông báo về việc Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Armenia vào năm 2015 để dự lễ kỷ niệm một trăm năm cuộc diệt chủng người Armenia đã gây căng thẳng ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà Ngài vẫn đến vào cuối tháng Mười Một 2014. Sau đó Đức Thánh Cha đã quyết định dời chuyến viếng thăm Armenia đến năm 2016.

Hoạt động tiếp theo trong ngày thứ hai của Đức Thánh Cha là đến Gyumri, thành phố lớn thứ nhì của Armenia, tại đây Ngài sẽ cử hành Thánh lễ lúc 11g00 ở quảng trường Vartanants. Vào đầu giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm hai Nhà thờ chính tòa ở Gyumri: một Nhà thờ thuộc Giáo hội Tông truyền Armenia và một Nhà thờ thuộc Giáo hội Công giáo Armenia. Trở về Erevan, Đức Thánh Cha tham dự buổi cầu nguyện đại kết, cầu nguyện cho hòa bình lúc 19 giờ ở Quảng trường Cộng hòa.

Ký tuyên bố đại kết

Cuối cùng, Chúa nhật 26, sau khi gặp Đức giám mục Công giáo Armenia tại Điện Etchmiadzin, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Giờ kinh Phụng vụ lúc 10 giờ tại Nhà thờ chính tòa Tông truyền Armenia. Sau bữa ăn trưa đại kết tại Điện Tông Toà, Đức Thánh Cha sẽ ký một tuyên bố chung, để củng cố quan hệ đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Tông truyền Armenia.

Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi cầu nguyện tại tu viện Armenia Khor Virap, gần Erevan. Nằm dưới chân ngọn núi Ararat, tu viện này là nơi thánh quan trọng của Kitô giáo Armenia. Đây là nơi mà thánh Grêgoriô Lusavorich, mệnh danh là “Grêgoriô Người khai sáng” đã bị ném vào một cái hố và vẫn sống sót cách kỳ diệu sau mười ba năm (Khor Virap có nghĩa là “giếng sâu”).

Lúc 18 giờ 15, Đức Thánh Cha sẽ tạm biệt các vị chủ nhà trong một buổi lễ tại sân bay.

(xem tiếp trang 3)

Cha Lombardi nói về phát biểu của Đức Thánh Cha về nữ phó tế

WHĐ (14.05.2016) – Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, nói rằng trong bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với các Bề trên Dòng nữ, ngài đã không nói ngài có dự định phong chức phó tế cho phụ nữ, lại càng không phải là phong chức linh mục cho họ. Tuyên bố của cha Lombardi được đưa ra sau khi giới truyền thông loan tin rộng rãi về việc Đức Thánh Cha muốn thành lập một Uỷ ban nghiên cứu vấn đề nữ phó tế.

Phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô về nữ phó tế nằm trong bối cảnh cuộc nói chuyện của ngài hôm thứ Năm 12-05 vừa qua với khoảng 900 vị Bề trên Dòng nữ thuộc Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền.

Trong cuộc nói chuyện kéo dài 90 phút về sứ mạng và thừa tác vụ của phụ nữ



trong đời sống Giáo hội, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi tinh tế, trong đó có câu hỏi: “Điều gì ngăn cản Giáo hội không cho phụ nữ làm phó tế vĩnh viễn, giống như trong thời Giáo hội sơ khai?” Trong phần trả lời, Đức Thánh Cha nói rằng những hiểu biết về vai trò của nữ phó tế trong thời Giáo hội sơ khai vẫn chưa

(xem tiếp trang 4)

Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 90...

trong khuôn khổ của quan hệ giữa người với người cũng như trong khuôn khổ rộng lớn hơn của đời sống xã hội và văn hóa, và đặc biệt của việc chăm sóc người nghèo”.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi công việc Phúc Âm hóa bằng hoạt động giáo dục, ở nhiều nơi. Những người dân thân vào công việc này được xem như “những người thợ làm vườn nho đầy lòng thương xót. Họ biết kiên nhẫn chờ đợi kết quả sau những năm tháng giáo dục một cách chậm rãi” để có được những con người có khả năng tiếp tục công việc Phúc Âm hóa này.

“Giáo hội cũng có thể được gọi là “mẹ” đối với những ai sẽ tin vào Đức Kitô”. Vì thế, Đức Thánh Cha “mong muốn dân thánh của Chúa thực thi công việc phục vụ của một người mẹ có lòng thương xót giúp đỡ bao người vốn còn chưa biết Chúa được gặp và yêu mến Chúa”. Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Đức tin là một ân sủng chứ không phải kết quả của việc truyền giáo. Nhưng, đức tin ấy lại lớn lên nhờ đức tin và đức ái của các nhà thừa sai là chứng nhân của Chúa Kitô”.

Đức Thánh Cha khẳng định: “Mọi dân tộc và mọi nền văn hóa đều có quyền đón nhận sứ điệp cứu độ vốn là ân sủng Chúa ban cho mọi người, và điều đó lại càng khẩn thiết hơn, khi có nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo,

chiến tranh và bất công còn đang chưa tìm ra giải pháp. Và với kinh nghiệm, các thừa sai hiểu được rằng Tin Mừng của sự tha thứ và lòng thương xót có thể đem lại niềm vui, sự hoà giải, công lý và bình an”. Vì “Lệnh truyền của Tin Mừng hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em vẫn chưa hoàn tất”; nên “mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn phái nhận ra con đường mà Chúa chỉ cho, nhưng tất cả chúng ta phải vâng theo tiếng gọi của Ngài là ra đi từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ‘ngoại vi’ đang cần ánh sáng Tin Mừng”.

Trong phần kết thúc Sứ điệp, Đức Thánh Cha “nhắc lại những chỉ dẫn khôn ngoan của các vị tiên nhiệm, rằng mọi đóng góp của mỗi giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, hiệp hội và phong trào của Giáo hội, ở khắp nơi trên thế giới, sẽ được gửi về Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức tin, để trợ giúp các cộng đồng Kitô hữu đang cần sự giúp đỡ và để tạo động lực cho việc rao giảng Tin Mừng đến tận cùng trái đất”. Và Đức Thánh Cha kêu gọi: “Và ngày nay, chúng ta đừng tránh né cử chỉ hiệp thông này với Giáo hội truyền giáo. Đừng khép cửa lòng với những nỗi ưu tư của riêng mình, nhưng hãy mở rộng tấm lòng trước chân trời của toàn thể nhân loại”. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Giữa một thế giới đế cao quyền lực và lợi nhuận,
xin dạy con biết phục vụ âm thầm.

Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt,
xin dạy con biết yêu thương tự hiến.

Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ,
xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm.

Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị,
xin dạy con biết coi mọi người như anh em.

Lạy Chúa Ba Ngôi,
Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng,
xin cho các kitô hữu chúng con trở thành tình yêu
cho trái tim khô cằn của thế giới.

Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài,
biết sống nhờ và sống cho tha nhân,
biết quảng đại cho đi
và khiêm nhường nhận lãnh.

Lạy Ba Ngôi chí thánh,
xin cho chúng con tin vào sự
hiện diện của Chúa
ở sâu thẳm lòng chúng con,
và trong lòng từng con người bé
nhỏ. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Tại Armenia, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm

Chuyến viếng thăm thứ hai của một vị giáo hoàng

Đây sẽ là lần thứ hai một vị Giáo hoàng đến thăm Armenia, mười lăm năm sau cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II vào năm 2001. Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, đây là cuộc viếng thăm mới, đến một đất nước ở vùng “ngoại vi” của châu Âu, nơi người Công giáo là thiểu số rất nhỏ, sau Albania và Bosnia.

Sau chuyến tông du này, vào tháng Bảy Đức Thánh Cha sẽ đi Krakow, Ba Lan tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới; rồi đi Gruzia và Azerbaijan vào cuối tháng Chín - đầu tháng Mười; cuối cùng là đi Thụy Điển vào ngày 31 tháng Mười để tham dự lễ khai mạc kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther cùng với người Tin Lành.

(Theo La Croix)

Amman, Jordan: Khai trương dự án “Vườn thương xót” giúp đỡ người tị nạn



WHĐ (14.05.2016) – Một công ty chuyên về nông nghiệp “bền vững” đã tuyển dụng 15 người trong số những người tị nạn Iraq và những người thất nghiệp Jordan: sự kiện này nằm trong một dự án đoàn kết có tên gọi “Vườn thương xót”, được khai trương hôm thứ Năm 12 tháng Năm vừa qua tại Trung tâm Đức Mẹ Hoà bình ở Amman, Jordan, trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Fouad Twal, Thượng phụ Jerusalem, và Đức Tổng giám mục Alberto Ortega Martin, Sứ thần Tòa Thánh tại Jordan và Iraq.

Sáng kiến này được tài trợ –theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô– từ khoản tiền quyên góp của các tín hữu thu được tại Gian hàng Toà Thánh ở *Expo Milano 2015*. Đây là dấu hiệu cụ thể việc chăm sóc mục vụ của Tòa Thánh và các Giáo hội địa phương đối với người dân Trung Đông đang lao đao vì tình hình xung đột trong khu vực và buộc phải di cư.

“Vườn thương xót – Đức Sứ thần Toà Thánh nhấn mạnh, trong buổi lễ khánh thành– không chỉ là nơi người tị nạn và người nghèo có thể tìm được việc làm và lương bổng, mà còn trở thành một nơi đối thoại và gặp gỡ giữa nhiều người của các tôn giáo khác nhau, theo như Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong Tông sắc *Dung mạo Lòng Thương xót*”.

Trang web abouna.org còn cho biết, tại buổi lễ nói trên, ông Wael Suleiman, Giám đốc Caritas Jordan, đã công bố các dự án nhỏ tương tự cũng sớm được thực hiện tại Madaba, Zaqrqa và Fuheis, nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho người tị nạn và cho các gia đình Jordan không có thu nhập. ■

(Agenzia Fides)

Truyền thông phải phổ biến các thông tin tích cực của châu Phi

WHĐ (15.05.2016) – “Châu Phi thường được mô tả như một lục địa của bóng tối và cái chết, lục địa của những thất bại xã hội vì chủ nghĩa vị chủng, của các cuộc xung đột bạo lực và dịch bệnh như AIDS và Ebola”: đó là lời than phiền của cha Chrisantus Ndaga, đặc trách truyền thông của AMECEA (Liên Hội đồng Giám mục Đông Phi), trong khuôn khổ Hội nghị chuyên đề của các phóng viên Công giáo tổ chức tại Nairobi (Kenya).

Cha Ndaga đã phát biểu nhân danh Đức cha Charles Palmer-Buckle, Tổng Giám mục Accra (Ghana) và nhân danh Giám đốc Thông tấn xã Công giáo châu Phi (CANAA) – một cơ quan thông tấn Công giáo được thành lập theo sáng kiến của SCEAM (Hội nghị chuyên đề của các Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar).

Phát biểu với các phóng viên Công giáo đến từ 10 quốc gia châu Phi (Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Seychelles, Malawi, Nigeria, Ghana và Nam Sudan), cha Ndaga nhấn mạnh rằng cũng cần phải phổ biến các thông tin tích cực về những gì đang diễn ra ở châu Phi, và đặc biệt là các sáng kiến do Giáo hội Công giáo đề ra.

Cha cho biết: “Có rất nhiều hoạt động tích cực của Giáo hội tại châu Phi đã

không được các phương tiện truyền thông nói đến. Trong những năm qua, đã xuất hiện mong muốn chia sẻ tin tức và thông tin giữa các Giáo hội châu Phi. Ngoài ra còn có một mong muốn làm sao cho tiếng nói của Giáo hội châu Phi được lắng nghe tại lục địa này và cả ở bên ngoài biên giới châu Phi nữa”.



Tiếp lời cha Ndaga, cha Don Bosco Onyalla, Giám đốc CANAA, nói rằng “có quá nhiều bối cảnh châu Phi được dùng làm những dẫn chứng tiêu cực, qua các lối diễn tả như “đất nước đau thương vì nghèo đói, chính phủ đầy tham nhũng, hệ thống chính trị ăn rẽ sâu nơi đảng phái sắc tộc, xã hội phân hoá vì tôn giáo, bệnh tật hoành hành và mới đây nhất: trung tâm của khủng bố. Những kiểu trình bày sự kiện như thế thường do những kẻ ở ngoài châu Phi tuồng thuật”. ■

(Agenzia Fides)

Cha Lombardi nói về phát biểu của Đức Thánh Cha...

rõ ràng và ngài đồng ý với các nữ tu rằng thật là hữu ích nếu thành lập một Uỷ ban để nghiên cứu vấn đề này.

Cha Lombardi mô tả cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các nữ tu là một “cuộc trò chuyện tốt đẹp”, mang tính “khích lệ” các phụ nữ - đặc biệt là các nữ tu, trong đời sống Giáo hội, gồm cả các vị trí quan trọng không cần có chức thánh trong các cơ quan của Toà Thánh.

Đề cập đến phát biểu của Đức Thánh Cha –đã được báo chí đưa tin rất nhiều–, về việc thành lập một Uỷ ban nghiên cứu vấn đề nữ phó tế, cha Lombardi cho biết vấn đề này cũng đã được thảo luận trong Giáo hội trước

đây do thực tế là trong thời Giáo hội sơ khai đã có các phụ nữ được mô tả như nữ phó tế, đảm nhiệm một số phận vụ trong cộng đoàn Kitô giáo.

Cha Lombardi nói “chúng ta cần phải trung thực” khi nhận định lời nói của Đức Thánh Cha về việc dự định thành lập một Uỷ ban nhằm nghiên cứu vấn đề này rõ ràng hơn. “Đức Thánh Cha đã không nói rằng ngài có dự định phong chức phó tế cho phụ nữ, lại càng không phải là phong chức linh mục cho họ”. Trong thực tế, Đức Thánh Cha đã nói rõ trong bài giảng Thánh lễ rằng ngài hoàn toàn không lưu tâm đến vấn đề này”.

Cha Lombardi cũng nói rằng thật sai lầm khi giảm thiểu tầm quan trọng của nhiều điều Đức Thánh Cha đã nói về vấn đề này trong cuộc gặp gỡ các nữ tu. ■

(Vatican Radio)