



**SUY NIÊM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 7-8-2016

Chúa nhật 19 Thường niên

Chủ đề

LỜI CHÚA: Lc 12, 32-48

Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chằng bao giờ cũ rách, một kho tàng chằng thể hao hụt ở trên trời, noi kẻ trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tinh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tinh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hắn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

Bấy giờ ông Phêrô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quẩn gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người

(xem tiếp trang 2)

**Bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới 2016:
“Chúa muốn đến nhà các con và ở lại”**

WHD (01.08.2016) – Chúa nhật 31-07 là ngày cuối cùng của những Ngày Giới trẻ Thế giới 2016, diễn ra tại Krakow (Ba Lan), từ ngày 27 đến 31-07.

Trong Thánh lễ bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới 2016 cử hành tại *Campus Misericordiae* (Krakow), Đức Thánh Cha giảng giải bài Tin Mừng Lc 19,1-10 về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu: ngài nêu lên ba trở ngại đối với cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu: tầm vóc bé nhỏ, xấu hổ đến mức tê liệt, đám đông bùn ra tán vào. Trong phần cuối của bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ: “Chúa đã kêu gọi các con đích danh từng người... Chúa muốn các con đến đây và chính Chúa đã đến đây... và Chúa muốn đến nhà các con và ở lại”.



Đức Thánh Cha nói:

“Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu nói với Giakêu, xem ra cũng có ý nghĩa với chúng ta hôm nay: “Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông” (câu 5). Chúa Giêsu gửi đến các con cũng lời mời gọi đó: “Ta phải ở lại nhà con hôm nay”. Chúng ta có thể nói rằng Ngày Giới trẻ Thế giới bắt đầu hôm nay và tiếp tục vào ngày mai, tại nhà các con, vì đó chính là nơi Chúa Giêsu muốn gặp các con kể từ hôm nay. Chúa không muốn ở lại trong thành phố xinh đẹp này, hoặc chỉ lưu lại trong ký ức thân thương. Chúa muốn vào nhà các con, ở lại trong cuộc sống hằng ngày của các con: học hành, những năm đầu đi làm, tình bạn và mọi tình gắn bó, những niềm hy vọng và mơ ước. Chúa rất mong các con



mang những điều ấy đến với Người khi các con cầu nguyện! Chúa hy vọng biết bao, trong tất cả những lần các con “giao tiếp” và “trò chuyện trên mạng” hằng ngày, các con hãy dành vị trí thứ nhất cho sợi chỉ vàng là cầu nguyện! Chúa mong đợi biết bao lời Chúa được nói với các con ngày này sang ngày khác, để nhờ đó các con biến Tin Mừng của Chúa thành của mình, để Tin Mừng trở thành chiếc lá bàn dành cho các con đi trên xa lộ cuộc đời!

Khi ngỏ lời đến nhà các con, Chúa Giêsu kêu gọi đích danh các con, như Người đã làm với Giakêu. Tên của các con thật đáng quý đối với Chúa. Tên “Giakêu” sẽ khiến mọi người nhớ đến việc Chúa ghi nhớ. Các con hãy tin vào sự ghi nhớ của Chúa: Bộ nhớ của Thiên Chúa không phải là “ổ cứng” làm công việc “chèp lại” và “lưu trữ” tất cả dữ liệu của chúng ta, mà là trái tim chứa đầy niềm cảm thương dịu hiền, là trái tim đi tìm niềm vui được “xóa” mọi dấu vết tội lỗi nơi chúng ta. Chớ gì chúng ta giờ đây cũng hãy cố gắng học theo bộ nhớ trung thành của Chúa và lưu trữ trong kho mọi sự tốt lành chúng ta lãnh nhận trong những ngày này. Trong thịnh lặng, chúng ta hãy ghi nhớ cuộc gặp gỡ này, hãy gìn giữ ký ức về sự hiện diện của Chúa và những lời của Người, và một lần nữa hãy lắng nghe tiếng Chúa Giêsu gọi đích danh chúng ta. Vì thế giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện trong thịnh lặng, hồi tưởng và cảm tạ Chúa đã muốn chúng ta đến đây và Chúa cũng đã đến đây gặp gỡ chúng ta”. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ vê mà thấy đây tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đây tớ ấy nghĩ bung: 'Chủ ta còn lâu mới về', và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đây tớ ấy sẽ đến vào ngày hán không ngờ, vào giờ hán không biết, và ông sẽ loại hán ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đây tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiêu thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiêu thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn."

SUY NIỆM

Đức Giêsu tự ví mình như một ông chủ. Ông chủ vắng nhà vì đi ăn cưới tới khuya. Chắc chắn ông sẽ về, nhưng chẳng rõ vào giờ nào. Vì thế người đầy tớ giữ cửa phải chờ đợi. Phúc cho đầy tớ nào còn tỉnh thức khi chủ về. Chẳng những hạnh phúc cho anh ta, mà cho cả ông chủ. Ông vui sướng khi thấy đầy tớ còn chờ mình, nhạy cảm với tiếng gõ cửa đầu tiên, mau mắn ra mở cửa, trong tay cầm đèn sáng. Sau đó ông chủ đã làm một hành vi quá đỗi bất ngờ. Từ địa vị ông chủ, ông đã hạ mình làm người tôi tớ. Ông thắt lưng, mời các đầy tớ vào bàn ăn và phục vụ.

Ông chủ không cố ý về vào lúc đầy tớ đang ngủ. Đức Giêsu cũng không đến bất ngờ để bắt quả tang ai. Ngài mời gọi con người kiên trì chờ đợi. Chờ đợi là một thách đố của tình yêu. Người biết chờ cũng là người biết yêu. Thật ra, Chúa không đến bất ngờ. Chúa chỉ đến bất ngờ với ai không sẵn sàng tỉnh thức. Chúa chỉ bất ngờ khi chúng ta nghĩ rằng Ngài không thể đến vào lúc này, trong hoàn cảnh này. Nếu chúng ta tin Chúa vẫn đến trong mọi tình huống thì ta sẽ gặp được những bất ngờ thú

(xem tiếp trang 3)

Cha Lombardi được bổ nhiệm làm chủ tịch Quỹ Joseph Ratzinger-Benedictô XVI



WHD (02.08.2016) – Sau mươi năm đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, SJ, đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch "Quỹ Joseph Ratzinger-Benedictô XVI" của Toà Thánh, qua thư bổ nhiệm của Đức hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin.

Quỹ "Joseph Ratzinger-Benedictô XVI" được Đức giáo hoàng Benedictô XVI thành lập năm 2010 với mục đích thúc đẩy nghiên cứu thần học theo tinh thần của Joseph Ratzinger, qua

việc cấp học bổng cho các sinh viên trên khắp thế giới.

Quỹ cũng trợ giúp các hoạt động đào tạo, các hội nghị, hội thảo chuyên đề và các khóa thần học trên toàn thế giới nhờ các nguồn thu của Quỹ. Một phần những nguồn này thu được từ tiền tác quyền của gần 100 tác phẩm của Joseph Ratzinger. Ngoài ra, hàng năm Quỹ Joseph Ratzinger-Benedictô XVI còn trao "Giải thưởng Ratzinger" về thần học, với mục đích "thúc đẩy việc ấn hành, phân phối và nghiên cứu các tác phẩm của giáo sư thần học Joseph Ratzinger".

Trong một tuyên bố, Quỹ cho biết tất cả các hoạt động khoa học và bác ái của Quỹ đều nhằm phục vụ Giáo hội và Đức giáo hoàng.

Cựu Chủ tịch Quỹ này là Đức ông Giuseppe Scotti, đã chấm dứt nhiệm vụ vào ngày 31-07-2016. ■

(Theo Vatican Radio)

Ngày Giới trẻ Thế giới 2019 sẽ tổ chức tại Panama

WHD (01.08.2016) – Ngày Giới trẻ Thế giới (cấp quốc tế) lần tới sẽ tổ chức tại Panama vào năm 2019: Đức Thánh Cha Phanxicô đã loan báo như trên, khi kết thúc Thánh Lễ bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới Krakow tại Campus Misericordiae. Và ngài mời các giám mục Panama có mặt cùng ban phép lành cuối lễ với ngài.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: "Bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới, cùng với tất cả các con, cha ta ơn Thiên Chúa là Cha của lòng thương xót vô biên đã cho chúng ta sống Ngày Giới trẻ Thế giới này". Đức Thánh Cha cảm ơn Đức hồng y Dziwisz và Đức hồng y Rylko, "đã làm việc không mệt mỏi để tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới", và cảm ơn "những người đã cầu nguyện cho công việc chuẩn bị sự kiện này".

"Tôi cũng cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp vào sự thành công của những ngày này. Lời cảm ơn sâu sắc dành cho các con, những người trẻ thân mến! Các con đến tràn ngập Krakow, lòng hăng say đức tin của các con có sức lan tỏa. Từ trời cao Thánh Gioan Phaolô II cũng vui mừng và thánh nhân sẽ giúp các con đem niềm vui Tin Mừng đi khắp nơi".



Đức Thánh Cha nói tiếp: "Trong những ngày này, chúng ta đã cảm nghiệm vẻ đẹp của tình huynh đệ phổ quát của chúng ta trong Chúa Kitô, là trung tâm và hy vọng của đời sống chúng ta. Chúng ta đã nghe tiếng Chúa nói, tiếng của Chúa Chiên Lành đang ngự giữa chúng ta. Người nói với mỗi người các con trong tâm hồn của các con. Người dùng tình yêu mà làm cho các con nên mới và tỏ cho các con ánh sáng của ơn tha thứ, là quyền năng ân sủng của Người. Người cho các con cảm nghiệm thực tai của cầu nguyện. Những ngày này đã cho các con một "làn gió tươi mới" về mặt thiêng liêng, giúp các con sống lòng thương xót khi trở về nước và cộng đoàn của mình".

(xem tiếp trang 4)

Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập Ủy ban nghiên cứu vấn đề nữ phó tế

WHĐ (03.08.2016) – Đức Thánh Cha Phanxicô vừa bổ nhiệm 12 vị (gồm 6 nam và 6 nữ) làm thành viên Ủy ban nghiên cứu vấn đề nữ phó tế, đặc biệt tìm hiểu sứ vụ của nữ phó tế thời Giáo hội sơ khai.

Ngoài 12 thành viên được bổ nhiệm (ngày 02-08), Đức Thánh Cha đã đặt Đức Tổng giám mục Luis Ladaria Ferrer, thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin làm chủ tịch Ủy ban.

Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập Ủy ban này dựa trên kiến nghị của Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền, một tổ chức quy tụ các bề trên dòng nữ khắp thế giới. Hồi tháng Năm, trong cuộc gặp các bề trên dòng nữ, Đức Thánh Cha nói ngài biết trường hợp các phụ nữ được mô tả là phó tế ở trong Tân Ước đã không được phong chức phó tế như nam giới ngày nay, do đó “việc làm sáng tỏ vấn đề này sẽ hữu ích cho Giáo hội”.

Ủy ban Thần học quốc tế, bộ phận tư vấn của Bộ Giáo lý Đức Tin, đã đưa vấn đề nữ phó tế vào các nghiên cứu về chức phó tế gần hai mươi năm trước đây. Vì bản phúc trình nghiên cứu của Ủy ban này, được đưa ra vào năm 2002, đã không đưa ra các kiến nghị cho tương lai, nên xem như đã kết luận nữ phó tế được nói đến trong Thánh kinh không giống như những người nam được phong chức phó tế.

Tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu Đức hồng y Gerhard Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và nữ tu Carmen Sammut, Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền, đề cử các học giả tham gia nhóm nghiên cứu này.

Ít nhất trong số các thành viên ủy ban nghiên cứu được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm, có bà Phyllis Zagano, một nhà nghiên cứu Hoa Kỳ, người đã từng viết nhiều về vai trò các nữ phó tế thời Giáo hội sơ khai, là người cho rằng phụ nữ đã từng là thừa tác viên được phong chức, thì nay phụ nữ cũng có thể được phong chức phó tế. Bà Zagano hiện là giáo sư khoa tôn giáo trường Đại học Hofstra ở Hempstead, New York.

Bà Zagano cho biết bà “vinh dự” được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban nghiên cứu, đồng thời bày tỏ hy vọng Ủy ban này sẽ mở đầu tiến trình đi đến quyết định đưa phụ nữ tham gia thừa tác vụ Phó tế. Bà cũng tin rằng như thế sẽ thúc đẩy Giáo hội có thể “lên tiếng mạnh mẽ hơn với thế giới



về phẩm giá và vị trí của phụ nữ, không chỉ trong Giáo hội mà còn trong xã hội nữa”.

Ủy ban nghiên cứu vấn đề nữ phó tế gồm:

- Nữ tu Nuria Caldúch-Benages, Tây Ban Nha, Dòng nữ Thừa sai Thánh Gia, thành viên Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh.
- Bà Francesca Coccini, Italia, giáo sư khoa Giáo sử của trường Đại học Sapienza.
- Đức ông Piero Coda, Italia, giáo sư thần học hệ thống, thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế.
- Cha Robert Dodaro, O.S.A., Viện trưởng Viện “Augustinianum” ở Roma, giáo sư môn Giáo phụ;
- Cha Santiago Madrigal Terrazas, Tây Ban Nha, Dòng Tên, giáo sư Giáo hội học của trường Đại học Giáo hoàng Comillas tại Madrid.
- Nữ tu Maria Melone, Italia, Dòng Phan Sinh, nhà thần học, viện trưởng viện Đại học Giáo hoàng Antonianum.
- Cha Karl-Heinz Menke, Đức, giáo sư thần học tín lý trường Đại học Bonn (đã nghỉ hưu), thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế.
- Cha Aimable Musoni, Rwanda, Dòng Salêdiêng, giáo sư Giáo hội học của trường Đại học Giáo hoàng Salêdiêng ở Roma.
- Cha Bernard Pottier, Bỉ, Dòng Tên, giáo sư Viện nghiên cứu Thần học Brussels, thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế.
- Bà Marianne Schlosser, Áo, giáo sư thần học linh đạo của trường Đại học Vienna, thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế.
- Bà Michelina Tenace, Italia, giáo sư thần học cơ bản của trường Đại học Giáo hoàng Gregoriana.
- Bà Phyllis Zagano, Hoa Kỳ, giáo sư khoa tôn giáo trường Đại học Hofstra ở Hempstead, New York. ■

(Theo Catholic News Service và Vatican Radio)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

vị. Dù Đức Giêsu ví mình đến bất ngờ như kẻ trộm, nhưng Ngài không phải là Đấng thích gieo tai ương. Trái lại, Ngài thích đem đến những niềm vui bất ngờ. Bất ngờ hơn cả là ta thấy Chúa phục vụ mình, sống như người hầu bàn, cúi xuống rửa chân cho môn đệ. Chúa là ông chủ thích phục vụ hơn là được cung phụng. Thiên Đàng là nơi Thiên Chúa tiếp tục phục vụ nhân gian, Ngài thiết tiệc cho nhiều người từ đông sang tây tham dự.

Đức Giêsu tự ví mình như một ông chủ vắng nhà. Ông chủ này không độc đoán, nắm hết mọi quyền hành. Ông tin vào con người và giao trách nhiệm cho họ. Người quản gia được cử làm đại diện cho ông để cắt đặt công việc và phân phát lương thực cho đầy tớ. Mọi quyền bính trong Hội Thánh bắt nguồn từ Đức Kitô. Quyền bính là phương tiện để phục vụ Dân Chúa, nhưng nó có thể bị lạm dụng để phục vụ cho bản thân. Đánh đậm tội trai tớ gái, chè chén say sưa vì nghĩ rằng còn lâu chủ mới về: đó vẫn là những nguy cơ rình rập các vị lãnh đạo. “Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho mọi người?” Một tông đồ như Phêrô cũng có thể bị phạt. Tông đồ là người đã biết ý chủ nên sẽ bị đòn nhiều hơn nếu không làm theo ý đó.

Vừa hiền lành bao dung, vừa đòi hỏi nghiêm túc. Vừa đòi đầy tớ phải phục vụ, vừa phục vụ như đầy tớ. Có bao nét tương phản nơi khuôn mặt ông chủ Giêsu! Chúng ta có phải là đầy tớ trung tín và khôn ngoan không?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
xin ban cho chúng con những
linh mục
có trái tim thuộc trọn về Chúa,
nên cũng thuộc trọn về con người.

Xin cho chúng con những linh mục
có trái tim biết yêu bằng tình
yêu hiến dâng,
một trái tim đủ lớn
để chứa được mọi người và từng
người,

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

nhất là những ai nghèo khổ, bị bỏ rơi.

Xin cho chúng con những linh mục biết cầu nguyện, có tình bạn thân thiết với Chúa để các ngài giới thiệu Chúa cho chúng con.

Xin cho chúng con những linh mục thánh thiện, có thể nuôi chúng con bằng tấm bánh thơm tho. tấm bánh Lời Chúa và Mình Chúa.

Cuối cùng, xin cho chúng con những linh mục có trái tim của Chúa, say mê Thiên Chúa và say mê con người, hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên và dẫn đưa chúng con đến với Chúa là Nguồn Sống thật. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Ngày Giới trẻ Thế giới 2019 sẽ tổ chức tại Panama

Đức Thánh Cha chỉ vào bức ảnh Đức Trinh Nữ Maria được Thánh Gioan Phaolô II tôn kính ở Đền thờ Kalwaria, đang được đặt cạnh bàn thờ, và nói: “Đức Maria, Mẹ chúng ta, dạy chúng ta làm sao phát huy được kinh nghiệm ở Ba Lan. Mẹ bảo chúng ta làm như Mẹ đã làm: đừng lãng phí những ơn đã nhận được, nhưng hãy gìn giữ trong tâm hồn để ơn ấy phát triển và sinh hoa trái, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Như thế, mỗi người trong các con, với tất cả những hạn chế và thiếu sót của mình, có thể là chứng nhân cho Chúa Kitô ở bất cứ nơi nào mình sống: ở nhà, ở giáo xứ, trong các hiệp hội và các nhóm, ở nơi học tập, nơi làm việc, phục vụ, nơi vui chơi giải trí, ở bất cứ nơi nào Thiên Chúa quan phòng dẫn dắt các con”.

Đức Thánh Cha kết luận: “Tin tưởng vào lời chuyển cầu của Mẹ Maria, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng và nâng đỡ hành trình của người trẻ trong Giáo hội và trên thế giới, và làm cho các con trở nên môn đệ và chứng nhân của lòng Chúa thương xót”, và cuối cùng Đức Thánh Cha mời mọi người có mặt đọc kinh Truyền Tin. ■

Người Hồi giáo ở Villeneuve-d'Ascq cầu nguyện cho cha Jacques Hamel

WHĐ (01.08.2016) – Thánh đường Hồi giáo Villeneuve-d'Ascq thuộc vùng Nord-Pas-de-Calais ở miền Bắc nước Pháp đã dành ngày thứ Sáu 29 tháng Bảy để cầu nguyện cho cha P. Jacques Hamel, người vừa bị sát hại sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray ở gần Rouen, khi ngài đang cử hành Thánh lễ.

Với Mohammed El Mokhtari, tổng thư ký của thánh đường này, việc tấn công vào nơi thờ phượng là tấn công “vào pháo đài cuối cùng của hòa bình”.

Giáo hội Công giáo đã công bố ngày thứ Sáu 29 tháng Bảy là ngày ăn chay cầu nguyện. Ngày này cũng là ngày cầu nguyện của người Hồi giáo tại các thánh đường Hồi giáo. Và thánh đường Villeneuve-d'Ascq (Nord), còn gọi là Trung tâm Hồi giáo, đã quyết định dành ngày 29 tháng 7 là ngày thuyết giảng và cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc tấn công hôm 26 tháng Bảy tại Saint-Étienne-du-Rouvray.

“Chúng tôi không thể thờ ơ với điều này, Mohammed El Mokhtari, tổng thư ký của Circle Hồi giáo Villeneuve-d'Ascq, khẳng định như thế. Đối với con người thuộc mọi tôn giáo, nơi thờ phượng - nhà thờ, hội đường, thánh đường Hồi giáo ... - là nơi trú ẩn cho các cá nhân. Làm sao có thể hình dung được rằng nơi chốn bình an này lại bị đe dọa? Pháo đài cuối cùng của hòa bình đã bị tấn công vào hôm thứ Ba. Tôi xin bày tỏ tình liên đới của tôi với tất cả các tín đồ Kitô giáo”.

Hành động ấy lại càng tồi tệ hơn khi những kẻ khủng bố tấn công “một người già, là điều rõ ràng đã bị nhà tiên tri cảm, ngay cả trong thời chiến tranh”.

Hai linh mục hiện diện

Thứ Sáu 29-07, bài giảng bắt đầu vào lúc 12 giờ 45 trước gần 400 người. Sau đó những người Hồi giáo có mặt đã họp nhau để đọc một thông cáo của các thánh đường Hồi giáo phía Bắc và dành một phút im lặng.

Có nhiều Kitô hữu đã đến nghe giảng. Hai linh mục, cha Robert Plancke và cha Cyprien Dakouo, cũng có mặt.



Mohammed El Mokhtari cho biết “bầu khí rất cảm động. Mọi người trao cho nhau lời chia buồn và lần lượt phát biểu”.

Thánh đường Hồi giáo cũng đã dành một lời cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân của các vụ tấn công ở Bataclan vào tháng 05/2015. “Chúng tôi rất nhạy cảm với tất cả những bi kịch quốc gia”, Mohammed El Mokhtari nhấn mạnh.

Tôn trọng hiệp ước của Cộng hòa Pháp và các nước láng giềng

Chính với tư cách “công dân Pháp, và do đó cũng nhạy cảm với tất cả những gì xảy ra ở trong nước”, cũng như với tư cách một người Hồi giáo mà vị đứng đầu thánh đường Hồi giáo này đã tổ chức buổi cầu nguyện.

Bởi vì nếu những kẻ khủng bố “không tôn trọng các nguyên tắc của đạo Hồi, thì không vì thế mà họ được thực hiện hành động này nhân danh Hồi giáo. Mọi công dân biết tự trọng phải biết đặt câu hỏi cho đúng. Những người Hồi giáo Pháp phải nhạy cảm hơn những người Pháp khác đối với hiệp ước của Cộng hòa Pháp, và tôn trọng hiệp ước ấy một khi họ sống ở Pháp”.

Vì tổng thư ký cũng ủng hộ đề nghị của Hội đồng phượng tự Hồi giáo nước Pháp (CFCM) mời người Hồi giáo tham dự một Thánh Lễ vào Chúa nhật 31-07, để tỏ tình liên đới với các Kitô hữu. “Tại Villeneuve-d'Ascq, chúng tôi đang thực hiện sự liên đới này từ nhiều năm nay. Tôi hoan nghênh phát biểu gần đây của Đức giáo hoàng, ngài nói rằng chúng ta đang sống trong chiến tranh nhưng không phải chiến tranh tôn giáo”. ■

(La Croix)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**