



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 28-8-2016

Chúa nhật 22 Thường niên

Chỗ cuối

LỜI CHÚA: Lc 14, 1.7-14

Một ngày sabát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ có dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kéo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho vị này'. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: 'Xin mời ông bạn lên trên cho'. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kéo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đắp lẽ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đắp lẽ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đắp lẽ trong ngày các kẻ lành sống lại."

(xem tiếp trang 2)

**Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự
"Ngày cầu nguyện cho hòa bình"
tại Assisi vào tháng Chín**

WHD (19.08.2016) – Ngày 20 tháng Chín 2016 Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đi Assisi (Italia) lần thứ ba để tham dự "Ngày cầu nguyện cho hòa bình" cùng với các nhà hữu trách tôn giáo và chính trị: cha Mauro Gambetti, tu viện trưởng Tu viện Phanxicô tại Umbria, đã vui mừng loan báo tin trên. Sự kiện này đánh dấu kỷ niệm 30 năm cuộc gặp gỡ cầu nguyện liên tôn đầu tiên do Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng.

Trong một thông cáo đưa ra vào ngày 18-08, cha Mauro Gambetti cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ trở lại thành phố của vị thánh bốn mươi của ngài trong dịp bế mạc ba ngày hội thảo và cầu nguyện cho hòa bình – từ ngày 18 đến 20 tháng Chín – do các tu sĩ Phanxicô, giáo phận Assisi và cộng đồng Thánh Egidio đồng tổ



chức. Sau đó Phòng Báo chí Toà Thánh cũng xác nhận thông tin này vào buổi chiều cùng ngày.

Ngoài Đức Thượng phụ Bartholomaios và Tổng thống Cộng hoà Italia Sergio Mattarella, hơn 400 đoàn đại biểu của giới tôn giáo, chính trị và văn hóa dự kiến sẽ tham dự cuộc gặp gỡ với chủ đề "Khát vọng hòa bình. Đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa". Cuộc gặp gỡ này diễn ra ba mươi năm sau "Ngày cầu nguyện cho hòa bình" lần đầu tiên

(xem tiếp trang 3)

**Italia: các Kitô hữu được mời gọi cầu nguyện
trong thánh đường Hồi giáo vào ngày 11 tháng Chín**

WHD (22.08.2016) – Hôm thứ Sáu 19-08, "Cộng đồng Ả Rập tại Italia" đã xin Đức giáo hoàng Phanxicô hưởng ứng lời kêu gọi "Kitô hữu đến thánh đường Hồi giáo". Quả vậy, ngày 11 tháng Chín, ngày kỷ niệm cuộc tấn công khủng bố tại toà tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York vào năm 2001, các Kitô hữu được mời gọi đến tham dự cầu nguyện tại các thánh đường Hồi giáo.

Cách nay ba tuần, các tín đồ Hồi giáo Pháp và Italia đã được mời đến nhà thờ Công giáo để cầu nguyện cho cha Jacques Hamel, bị kẻ Hồi giáo quá khích thuộc lực lượng tự xưng là Nhà nước Hồi giáo sát hại, khi ngài đang cử hành Thánh Lễ tại Saint-Étienne-du-Rouvray, vào ngày 26 tháng Bảy.

Hôm thứ Sáu 19-08, Cộng đồng Ả Rập tại Italia và Phong trào quốc tế

"Kết hợp để hiệp nhất" đã xin Đức giáo hoàng Phanxicô hưởng ứng lời kêu gọi "Kitô hữu đến thánh đường Hồi giáo". Quả vậy, ngày 11 tháng Chín, ngày kỷ niệm cuộc tấn công khủng bố tại toà tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York vào năm 2001, các Kitô hữu được mời gọi đến tham dự cầu nguyện tại các thánh đường Hồi giáo.

Ông Foad Aodi, vị chủ tịch Cộng đồng Ả Rập tại Italia, giải thích: "Chúng tôi kêu gọi các thánh đường Hồi giáo ở Italia mở cửa cho các Kitô hữu và giới dân sự, từ 17 giờ đến 20 giờ, để chia sẻ lời mời gọi cầu nguyện cho hòa bình và sự hiểu biết tất cả các

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Phần lớn những cuộc tranh chấp ở đời thường xoay quanh những chiếc ghế. Lúc đầu, ghế tượng trưng cho chức vụ, chức năng. Dần dần, nó tượng trưng cho chức quyền, chức tước. Ai cũng thích ghế cao và bảo vệ ghế của mình. Người Pharisêu thích ngồi ghế danh dự trong hội đường. Giacôbê và Gioan thích ngồi hai bên tả hữu Thầy Giêsu. Philatô cho đóng đinh Đức Giêsu vô tội, vì ông sợ mất ghế. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy các khách dự tiệc cứ chọn ghế nhất mà ngồi. Con người vẫn bị ám ảnh bởi những chiếc ghế. Chiếu trên, chiếu dưới chẳng phải là chuyện xưa ở đình làng. Ngày nay vẫn có những bạn trẻ cố kiếm được mảnh bằng và chỗ làm lương cao để ung dung hưởng thụ một chỗ đứng trong xã hội.

"Ai tôn mình lên, dù lộ liễu hay kín đáo, sẽ bị Thiên Chúa hạ xuống. Ai thực tâm hạ mình xuống qua việc phục vụ, sẽ được Thiên Chúa tôn lên." Đức Giêsu mời ta vượt qua thói háo danh, để sống khiêm tốn. Khiêm tốn không phải là giả vờ tự hạ để được nâng lên. Khiêm tốn không phải là coi thường mình hay sợ người khác. Khiêm tốn không phải là rụt rè, không dám nhận trách nhiệm. Khiêm tốn là biết mình đã nhận tất cả từ Chúa, và lớn lên mỗi ngày nhờ tha nhân. Người khiêm tốn không sợ chức vụ cao hay ghế nhất. Chiếc ghế không phải là mục đích họ cần chiếm được, nhưng là phương tiện để phục vụ mọi người. Chức vụ cho họ cơ hội cùi xuống thật gần với nỗi đau của nhân loại đang chờ họ giúp đỡ. Người khiêm tốn không tự tìm vinh quang cho mình, họ hồn nhiên vô tư để Thiên Chúa tự do định liệu. Chúng ta dễ đánh giá người khác dựa trên ghế của họ. Nhưng một người quét đường có lương tâm còn giá trị hơn một giám đốc tham ô lăng phí.

Đức Giêsu nói đến việc chọn khách để mời ăn. Ngài khuyên nên mời những kẻ nghèo khó, tật nguyền, hơn là mời những người ruột thịt, thân quen, giàu có. Ngài

(xem tiếp trang 3)

Tổng thống Pháp François Hollande viếng thăm Vatican lần thứ hai



WHD (18.08.2016) – Chuyến viếng thăm đầu tiên của Tổng thống Pháp François Hollande tại Vatican diễn ra ngày 24-01-2014. Khi ấy, các đề tài nổi bật trong cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo liên quan đến đạo luật về “Hôn nhân cho mọi người” và về việc chấm dứt sự sống.

Cuộc viếng thăm vào ngày 17-08-2016 lần này của ông François Hollande lại diễn ra trong một bối cảnh khác hẳn: ba tuần sau vụ cha Jacques Hamel bị hai kẻ khủng bố Hồi giáo quá khích sát hại, ngay trong nhà thờ Saint-Étienne-du Rouvray. Sau đó ông Hollande đã gọi điện thoại cho Đức giáo hoàng để báo tin cho ngài về nỗi đau thương của người Pháp, và bảo đảm rằng Cộng hoà Pháp cam kết bảo vệ tất cả các nơi thờ phượng. Cuộc điện thoại này được Đức giáo hoàng gọi là từ một “người anh em”.

Hôm nay, ông Hollande muốn bày tỏ lòng biết ơn Đức giáo hoàng về những lời chia buồn của ngài trong một bức điện của tình huynh đệ, vào ngày hôm sau sự kiện đau lòng ấy.

Trước khi gặp Đức giáo hoàng, Tổng thống Pháp đã đến thăm nhà thờ Thánh Louis của Pháp, toạ lạc ở ngay trung tâm lịch sử của thành phố Vĩnh Cửu. Trong một phát biểu ngắn với báo giới, ông Hollande giải thích rằng lời của Đức giáo hoàng, và cả những phát biểu của các vị lãnh đạo Giáo hội Pháp, là rất quan trọng để bày tỏ sự hiệp nhất và đoàn kết của nước Pháp trước các cuộc tấn công khủng bố. Tổng thống cũng cho biết ông muốn trao đổi với Đức giáo hoàng về vấn đề của các Kitô hữu ở Đông phương, mà theo truyền thống nước Pháp là người bảo vệ họ, và hơn nữa, về tình hình ở Trung Đông và cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Đối với Tổng thống Pháp, điều rất quan trọng là ông đại diện cho tất cả những người Pháp, dù thuộc niềm tin hay tôn giáo nào, để đến nói trực tiếp

với Đức giáo hoàng rằng “chúng tôi hết sức cảm động về những lời nói và hành động của Đức giáo hoàng, điều đó làm cho nhãm giới của chúng tôi về nhân loại được thêm củng cố”.

Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, cho biết Tổng thống Hollande đã đến Vatican vào khoảng 16g45. Được Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, chủ tịch Phủ Giáo hoàng đón tiếp, sau đó Tổng thống đã hội kiến riêng với Đức giáo hoàng Phanxicô khoảng bốn mươi phút, trong văn phòng của ngài tại Sảnh đường Phaolô VI, với sự giúp đỡ của một thông dịch viên. Sau đó ông giới thiệu với Đức giáo hoàng các thành viên khác trong phái đoàn: Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve; Đại sứ Pháp Philippe Zeller cạnh Tòa Thánh; cố vấn ngoại giao Jacques Audibert và Trưởng ban lễ tân Frederic Billet.

Tổng thống Pháp đã tặng Đức giáo hoàng một món đồ bằng sứ Sèvres có in huy hiệu nước Pháp. Đức giáo hoàng tăng lại Tổng thống một bản diêu khắc đồng của nghệ sĩ Daniela Fusco, có lời tiên tri Isaia: “Hoang mạc và nơi vắng vẻ sẽ trở thành một khu vườn”. Theo giải thích của Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, “cành khô và có gai phủ đầy lá và trái cây tượng trưng cho sự thay đổi từ ích kỷ sang hợp tác, từ chiến tranh thành hòa bình”. Đức giáo hoàng cũng tặng cho Tổng thống Pháp các bản sao Thông điệp Laudato Si’, Tông huấn Evangelii Gaudium và Tông huấn Amoris Laetitia.

Ngay sau đó, theo thói quen trong các chuyến viếng thăm của các vị nguyên thủ quốc gia, ngay cả nếu không phải là viếng thăm chính thức, Tổng thống Hollande đã gặp Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin tại Điện Tông Toà. Cùng tham gia cuộc gặp gỡ này, về phía Tòa Thánh còn có Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Thư ký phụ trách Quan hệ với các Quốc gia; và phía Pháp có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bernard Cazeneuve và cố vấn ngoại giao Jacques Audibert.

Kết thúc chuyến viếng thăm lần thứ hai, phái đoàn của Tổng thống Pháp đã rời Vatican vào khoảng 18g30. ■

(Theo Vatican Radio)

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự “Ngày cầu nguyện cho hoà bình”

được tổ chức theo ý của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II vào ngày 27-10-1986.

Đây sẽ là chuyến viếng thăm lần thứ ba của Đức Thánh Cha Phanxicô đến thành phố của Poverello, người-nghèo-bé-nhỏ-thành-Assisi. Lần thứ nhất, ngày 04-10-2013, Đức Thánh Cha Phanxicô hành hương đến mộ Thánh Phanxicô và Thánh Clara. Ngài cũng gặp gỡ các trẻ em bệnh nhân hoặc khuyết tật và người nghèo. Sau đó, lần thứ hai, vào ngày 04 tháng Tám mới đây, nhân kỷ niệm 800 năm ơn “*on đai xá Portiuncula*”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở lại Assisi để cầu nguyện trong ngôi nhà nguyện nhỏ *Portiuncula*, nơi Thánh Phanxicô được ơn hoán cải, đã thành lập Dòng Anh Em Hèn mọn, và đã chọn cái chết nghèo giữa những người nghèo.

Tinh thần Assisi

Chính trong thành phố nơi diễn ra cuộc gặp gỡ của Thánh Phanxicô Assisi với Sultan Al-Kamel –cuộc gặp gỡ đã trở thành điển hình cho công cuộc đổi thoại liên tôn–, mà Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khai mở cuộc gặp gỡ vì hoà bình giữa các tôn giáo lần đầu tiên, trong khuôn khổ Năm quốc tế Hoà bình do Liên hiệp quốc phát động. Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II còn lặp lại lời mời ấy khi cuộc chiến ở vùng Balkan đang sôi động vào năm 1993. Và đề nghị một cuộc gặp gỡ khác, sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Hoa Kỳ ngày 11-09-2001; cuộc gặp gỡ ấy đã diễn ra ngày 29-01-2002.

Tiếp nối tinh thần Assisi, đến lượt Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, ngài đã mời các tôn giáo tham dự cuộc gặp gỡ vì hoà bình vào ngày 27 tháng 10 năm 2011, nhân kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ đầu tiên. Đức Bênêđictô cũng mời cả người không tin tham dự cuộc gặp gỡ này.

Tại cuộc gặp gỡ năm 1986, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã giải thích “Tinh thần Assisi” như sau:

“Chúng ta đến đây không phải với ý định tìm kiếm sự đồng thuận giữa các tôn giáo của chúng ta hoặc để thương lượng về niềm tin của chúng ta. Cũng không có nghĩa là các tôn giáo có thể hoà giải với nhau trên bình diện một cam kết chung, trong sự thỏa hiệp với chủ nghĩa tương đối về niềm tin tôn giáo, bởi vì mọi người đều phải tuân theo lương tâm ngay thẳng của mình một cách trung thực, với ý hướng tìm kiếm chân lý và vâng phục chân lý

ấy. Cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ muốn chứng tỏ, và đó là ý nghĩa lớn nhất của cuộc gặp gỡ này, cho mọi người trong thời đại chúng ta rằng, trong cuộc chiến lớn lao vì hoà bình, nhân loại, dù rất đa dạng, phải kín mít nơi những suối nguồn sâu thẳm nhất và sống động nhất, là nơi lương tâm được hình thành và hành vi đạo đức của con người được xây dựng trên đó”.

Câu trả lời cho một thế giới đang chiến tranh

Năm nay chương trình gặp gỡ gồm hai ngày thảo luận bàn tròn và một ngày cầu nguyện. Trong cuộc trao đổi với Đài phát thanh Vatican hồi tháng Ba vừa qua, cha Mauro Gambetti nói rằng ngoài các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà chính trị và các đại diện của giới khoa học và văn hóa, tất cả các “người xây dựng hoà bình” cũng được mời tham dự.

Cha nói thêm: Đối mặt với một thế giới đang bị tàn phá bởi những xung đột, các tham dự viên sẽ đáp lại bằng “cầu nguyện và đưa ra một tiếng nói chung, là kết quả của một suy tư chung”.

Đây là một số đề tài sẽ được các tham dự viên thảo luận trong bàn tròn: những nguyên tắc để chung sống hoà bình được tất cả các tôn giáo nhìn nhận; sự đóng góp của chính trị, khoa học, văn hóa cho hoà bình; bảo vệ môi trường. ■

(Theo Zenit)

Italia: các Kitô hữu được mời gọi cầu nguyện...

tôn giáo. Hơn 35.000 người Ý đã đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi nhưng chúng tôi mong Đức giáo hoàng sẽ giúp đỡ để thông điệp của chúng tôi có thêm sức mạnh”.

Phá vỡ bức tường sợ hãi bằng sức mạnh của đối thoại

Ba ngày sau vụ cha Jacques Hamel bị sát hại, Hội đồng phượng tự Hồi giáo nước Pháp (CFCM) đã mời các vị phụ trách các thánh đường Hồi giáo và các tín đồ Hồi giáo “đến thăm các nhà thờ ở gần nơi họ”. Một lời kêu gọi khác cũng được gửi đến cộng đồng Hồi giáo ở Italia.

Ông Foad Aodi nhấn mạnh: “Bây giờ đến lượt các thánh đường Hồi giáo. Chúng tôi muốn phá vỡ bức tường sợ hãi bằng sức mạnh của đối thoại”. Đối với vị chủ tịch cộng đồng Ả Rập, “tiếng nói của sự hiểu biết, của văn hóa, của giáo dục và của thông tin

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

đưa chúng ta vượt qua óc tính toán vụ lợi, để đi vào thế giới của những người bất hạnh. Chúng ta thường thích giao du với người có thế giá, có học thức, có cửa cải, để dễ nhờ và khi cần. Chính vì thế xã hội vẫn còn nhiều người bị bỏ rơi, vì nghèo túng, kém cỏi về mọi mặt. Hãy ra khỏi thế giới quen thuộc của mình, để đến với những người cần chúng ta hơn. Bao trẻ em ở vùng xa cần giáo viên. Bao bệnh viện ở các huyện cần bác sĩ.

Ước gì chúng ta hạnh phúc khi cho không tính toán vì thấy mình đã nhận được gấp trăm điều mình cho.

CẦU NGUYỆN

Giữa một thế giới chạy theo tiện nghi, hưởng thụ, xin cho con biết bỗng lòng với cuộc sống đơn sơ.

Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo, xin cho con đừng thu tích của cải.

Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp, xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người.

Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống, xin cho con biết xây lại niềm tin.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cảm được ơn đói đang giày vò bao người, xin cho con nghe được lời mời của Chúa:

“Các con hãy cho họ ăn đi.”

Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có cho Chúa, để Chúa trao tất cả những gì Chúa có cho chúng con và cho cả nhân loại. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

đúng thì mạnh hơn sự thiếu hiểu biết”.

Cộng đồng Hồi giáo ở Italia cũng muốn chia sẻ với các Kitô hữu là những người đã đáp lời kêu gọi của họ vào ngày hôm trước lễ Eid al-Fitr.

*(Blandine Garot, La Croix,
19-08-2016)*

“Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống” được chính thức thành lập

WHĐ (18.08.2016) – Ngày thứ Tư 17-08-2016, Tòa Thánh đã công bố một Thông báo được chờ đợi từ nhiều tháng nay: Qua Tự sắc *Sedula Mater* (Người Mẹ Ân cần) đề ngày ngày 15 tháng Tám 2016, lễ Đức Mẹ Lên Trời, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức thành lập “**Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống**”. Bộ này hợp nhất hai Hội đồng Tòa Thánh hiện nay là Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình; hai Hội đồng này sẽ chấm dứt nhiệm vụ và chính thức giải thể vào ngày 1 tháng Chín sắp tới. Trước đó, ngày 04 tháng Sáu 2016, theo kiến nghị của Hồng y đoàn, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn để thử nghiệm (*ad experimentum*) quy chế của “Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống”.

Lời mở đầu Tự sắc *Sedula Mater* cho thấy việc chăm sóc gia đình vốn luôn là hành động của Giáo hội: “*Từ bao thế kỷ nay, Giáo hội, như một người mẹ ân cần, đã luôn chăm sóc và tôn trọng các giáo dân, gia đình và sự sống, khi bày tỏ lòng yêu thương của Đáng Cứu Thế thương xót nhân loại*”.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha cho biết lý do thành lập Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống: “*Chúng tôi nghĩ đến các giáo dân, gia đình, và sự sống, mà chúng tôi mong muốn giúp đỡ họ, vì họ đang tích cực làm chứng cho Tin Mừng trong thời đại chúng ta và diễn tả lòng nhân hậu của Chúa Cứu Thế*”. Ngài giải thích rằng các cơ quan của Giáo triều Roma phải thích ứng với “*các tình hình của thời đại chúng ta*” và với “*nhu cầu của Giáo hội hoàn vũ*”.

Tự sắc vừa được công bố đánh dấu một giai đoạn mới trong tiến trình cải tổ Giáo triều Roma, tiếp theo sau việc thành lập Quốc vụ viện Kinh tế hồi tháng Hai 2014 và Quốc vụ viện Truyền thông hồi tháng Sáu 2015. Quy chế của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã được phê chuẩn tại một cuộc họp của Hội đồng Hồng y Tư vấn ngày 4 tháng Sáu 2016. Sứ vụ chính yếu của Bộ mới là thăng tiến bí tích hôn nhân và bảo vệ sự sống, cũng như đồng hành với các đôi vợ chồng gặp khó khăn hay các phụ nữ đã phá thai.

Việc thành lập Bộ mới cũng là kết quả của việc hai Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền mục vụ



**Đức giám mục Kevin Farrell,
Bộ trưởng “Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống”**

gia đình có sự phối hợp tốt hơn giữa Roma và các giáo hội địa phương.

Bộ trưởng của Bộ mới là Đức Giám mục Kevin Farrell (69 tuổi), người Mỹ gốc Ailen, giám mục giáo phận Dallas từ năm 2007. Đức cha Kevin trước đây thuộc Dòng Đạo Binh Chúa Kitô. Các bổ nhiệm tiếp theo cho Bộ mới gồm các thư ký, phụ tá thư ký và cố vấn từ khắp nơi trên thế giới, đại diện cho các bậc sống khác nhau, sẽ lần lượt được thực hiện, theo tinh thần “giáo hội đồng trách nhiệm”.

Khi nhận được tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài làm Bộ trưởng đầu tiên của Bộ mới được thành lập, Đức giám mục Kevin Farrell đã bày tỏ tâm tình với gia đình giáo phận của ngài:

“Tôi thật vui mừng với việc Đức Thánh Cha Phanxicô chọn tôi đứng đầu Bộ mới thành lập này. Tôi chờ mong sẽ được tham gia vào công việc quan trọng này của Giáo hội hoàn vũ trong lĩnh vực thăng tiến giáo dân và hoạt động tông đồ giáo dân cũng như chăm sóc mục vụ gia đình theo Tông huấn *Amoris Laetitia* mới đây của Đức Thánh Cha; và cả lĩnh vực trợ giúp sự sống con người.

Tôi biết ơn Đức Thánh Cha đã tin tưởng tôi, và tôi đón nhận tin này với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Dallas đã là nhà của tôi trong 10 năm qua, và ngay từ đầu, tôi đã nhanh chóng yêu mến những con người đẹp đẽ và văn hóa ở đây. Đức tin mạnh mẽ, lòng tốt và sự rộng lượng của người dân trong giáo phận Dallas còn hơn cả mọi mong đợi của tôi. Các anh em linh mục là những người đầu tiên

đón nhận tôi và tôi vô cùng biết ơn về sự cộng tác, tình bạn, những lời khuyên khôn ngoan và những lời cầu nguyện của họ. Một giám mục chẳng làm được gì trong giáo phận nếu không có sự làm việc vất vả và sự cộng tác của các cha xứ, các cha, các nhân viên giáo phận và mọi người. Tôi tin rằng chúng ta đã

cùng nhau hoàn thành nhiều mục tiêu, và còn hướng tới những mục tiêu khác, để tiếp tục xây dựng Giáo hội Công giáo ở Bắc Texas.

Tôi không thể diễn tả cho đủ lòng biết ơn của tôi về tất cả những gì mà các cha, các nhân viên và mọi người đã làm và tiếp tục làm cho tôi và cho giáo phận Dallas. Tôi biết Đức Thánh Cha của chúng ta đang tìm một người mới, như chúng ta vẫn nói, thích hợp với nhiệm vụ chủ chăn. Tôi tin tưởng rằng, sau khi tôi ra đi, Đức cha Greg Kelly sẽ tạm thời giải quyết các nhu cầu của giáo phận. Xin cầu nguyện cho ngài. Tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi vào lúc tôi bắt đầu giai đoạn tiếp theo không ngờ này của sứ vụ linh mục. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho giáo phận Dallas”.

Các bổ nhiệm khác

Việc thành lập Bộ mới sẽ kéo theo một số thay đổi khác trong Giáo triều Roma: Đức giám mục Vincenzo Paglia, hiện là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, sẽ trở thành Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về Sự sống kiêm Chưởng ấn Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Nghiên cứu Hôn nhân và Gia đình. Viện trưởng Học viện này sẽ là Đức ông Pierangelo Sequeri, người Ý, hiện đang là Khoa trưởng Phân khoa thần học Bắc Italia ở Milano.

Cuối cùng, Đức hồng y Stanislaw Rylko, người Ba Lan, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân chưa nhận được bổ nhiệm mới, nhưng theo giới báo chí Ba Lan, có thể sẽ trở thành Tổng giám mục Krakow. ■