



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 20-11-2016

**Chúa nhật 34 Thường niên
Đức Giêsu Kitô
Vua Vũ trụ**

Xin nhớ đến tôi

LỜI CHÚA: Lc 23, 35-43

Sau khi đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá, dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Linh tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gán, đưa giấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi!” Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do Thái”.

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

SUY NIỆM

“Đáng lẽ tôi đã được rửa tội từ lâu, nhưng vì vấn đề gia đình và làng xóm

(xem tiếp trang 2)

**Thánh lễ trong Ngày Năm Thánh
dành cho những người không nhà**

WHD (14.11.2016) – Lúc 10g sáng Chúa nhật 13-11-2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô trong Ngày Năm Thánh dành cho những người không nhà và những người sống bên lề xã hội. Những người này đang tham dự cuộc hành hương quốc tế “Fratello 2016” do Hiệp hội Fratello tổ chức.

Chúa nhật 13-11 cũng là ngày đóng Cửa Thánh tại 3 đại Vương cung thánh đường ở Roma cũng như tại các Nhà thờ chính tòa và các đền thánh ở khắp nơi trên thế giới. Riêng Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô sẽ được đóng lại vào Chúa nhật tuần sau, 20-11, đại lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, và Năm Thánh Lòng Thương xót cũng chính thức bế mạc.

Để đáp lại lời thỉnh cầu của của ông Stephen Villemain – người sáng lập



và giám đốc Hiệp hội Lazarô, đồng tổ chức hành hương với Hiệp hội Fratello – trong buổi tiếp kiến hôm thứ Sáu 11-11 trước đó, muốn có một “Ngày thế giới của người nghèo”, Đức Thánh Cha nói thêm: “Tôi muốn rằng ngày hôm nay là Ngày của người nghèo”.

Đức Thánh Cha đã lên án điều mà ngài gọi là “sự mâu thuẫn bi thảm của thời đại chúng ta”: “càng có nhiều

(xem tiếp trang 3)

**Đức Thánh Cha Phanxicô: “Thật sai lầm
khi nói đến ‘cải tổ việc cải tổ’ Phụng vụ”**

WHD (15.11.2016) – Thứ Năm 10-11 vừa qua, tại Roma, cha Antonio Spadaro, giám đốc tạp chí *La Civiltà cattolica* của Dòng Tân, đã giới thiệu quyển *Nei tuoi occhi è la mia parola* (tạm dịch: Lời của con dưới mắt Ngài) của mình, vừa được xuất bản. Trong quyển sách này, cha Antonio Spadaro tập hợp những bài nói và bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires, trong đó có bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha về nhiều đề tài khác nhau.

Khi được hỏi về việc một số người Công giáo vẫn lưu luyến phụng vụ cũ, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời: “Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã hành xử một cách đúng đắn và cao thượng khi lưu tâm đến những nhóm và các cá nhân mang tâm trạng luyến tiếc và tự tách lìa. Dù sao cũng là một ngoại lệ. Vì lẽ đó mới gọi là nghi thức “ngoại thường”.

“Vatican II và Hiến chế công đồng

Sacrosanctum concilium vẫn phải được áp dụng như hiện thời. Thật sai lầm khi nói đến ‘cải tổ việc cải tổ’, Đức Thánh Cha nói, và như vậy không tán thành đề nghị gần đây của Đức hồng y Robert Sarah, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích.

“Sao lại quá cứng nhắc?”

Quả thật, phát biểu tại London (Anh Quốc) vào tháng Bảy vừa qua, Đức hồng y Sarah quả quyết: trong một cuộc tiếp kiến mấy tháng trước đó, Đức Thánh Cha đã trao cho ngài nhiệm vụ “nghiên cứu vấn đề cải tổ việc cải tổ nhằm tìm cách giúp hai hình thức của nghi lễ Roma có thể làm phong phú cho nhau”.

Sau phát biểu này của Đức hồng y, Toà Thánh ra thông cáo cho biết “một số diễn đạt” của Đức hồng y Sarah có thể “bị giải thích sai” và không có dự định thay đổi bất kỳ điều gì.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

nên chưa được. Dù vậy tôi rất ư là Kitô hữu.” Đó là lời của nhạc sĩ Văn Cao trong một cuộc gặp gỡ riêng tư năm 1990. Cụ đã sung sướng khoe với mọi người như thế, và thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng tôi đã được đào tạo, nhờ đức tin và âm nhạc Kitô giáo.” “Chúng tôi” ở đây muốn ám chỉ giới trí thức và văn nghệ sĩ thế hệ của cụ. Đức tin đã thẩm vào con người tài hoa ấy, và làm sản sinh những tác phẩm bất hủ. “Nếu tôi không hiểu Alélua là gì, thì đã chẳng có bài “Làng tôi”, cụ bảo vậy. Chẳng ai ngờ Văn Cao lại là con người say mê Giêsu, mà là Giêsu trên thánh giá. Từ năm 1954, cụ vẫn treo một thánh giá trước mặt. Giêsu trần truồng, Giêsu không còn gì. Nhưng đối với Văn Cao, có ai hơn Giêsu

Bài Tin Mừng trong lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ lại đưa ta về với Chúa Giêsu trên thập giá. Chẳng lúc nào Chúa làm vua rõ bằng lúc này. “Đây là vua người Do thái”, tấm bảng ghi như thế. Nhưng kiểu làm vua của Ngài thật khác thường. Không có vương miện, chỉ có vòng gai. Không có cầm bào, chỉ có trần trụi nhơ nhuốc. Không có câu tán tụng, chỉ có lời nhạo báng khinh chê. Bị treo trên thập giá, Đức Giêsu nghe những lời mỉa mạc, ngọt ngào và tinh vi như các cơn cảm dỗ buổi đầu. “Nếu ông là Đức Kitô thì hãy cứu lấy mình. Hãy xuống khỏi thập giá” (Mt 27,40). Cứu lấy mình là điều Ngài chẳng hề nghĩ đến. Chính vì Ngài thật là Con của Cha, nên Ngài không tự ý xuống khỏi thập giá như xưa Ngài đã từ chối nhảy xuống từ nóc Đền Thờ.

Đức Giêsu không muốn chúng ta tin Ngài vì những màn trình diễn ngoạn mục. Ngài muốn chúng ta tin, vì Ngài đã buông mình cho Cha, đón nhận cái chết với niềm vâng phục tín thác. Chính vào lúc hấp hối, mọi sự tưởng như sụp đổ, vị Vua bị đóng đinh lại hé lộ vương quyền của mình cho anh trộm lành có lòng thống hối, tin tưởng. “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Như thế kẻ gian phi lại là người đầu tiên được ơn cứu độ nhờ cái chết thập giá của Đức Giêsu.

(xem tiếp trang 3)

Tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump và Đức giáo hoàng Phanxicô

WHD (12.11.2016) – Tháng Hai 2016, khi được đề nghị cho biết suy nghĩ về ý định của Donald Trump sẽ xây bức tường tại biên giới của Hoa Kỳ tiếp giáp với Mexico, Đức Thánh Cha Phanxicô cho rằng ai có dự định như vậy thì “không phải Kitô hữu”. Câu trả lời đã khiến người vừa đắc cử tổng thống Mỹ vào ngày thứ Ba 8-11 vừa qua nổi giận. Thủ nhở lại giai đoạn những người Công giáo liên tục được vận động hãy bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Đó là giai đoạn vận động tranh cử đưa đến kết quả bầu tổng thống Mỹ gây sững sốt, đặc biệt với số 52% người Công giáo bỏ phiếu cho Donald Trump, ứng viên đảng Cộng hòa, đắc cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng Mười Một.

Tuy nhiên nhiều người Công giáo, không chỉ ở bên kia Đại Tây Dương, vẫn còn nhớ: ngày 18 tháng Hai năm nay, trên chuyến bay trở về Roma, kết thúc chuyến công du Mexico, Đức Thánh Cha Phanxicô được một phóng viên hỏi về dự định của Donald Trump, nếu đắc cử, ông ta sẽ xây một bức tường ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico, như một biện pháp ngăn chặn triệt để việc nhập cư; Đức Thánh Cha đã trả lời thẳng: “Người nào muốn xây tường, chứ không muốn bắc cầu, thì không phải là Kitô hữu. Đó không phải là Tin Mừng. Bầu hay không bầu, tôi không can thiệp vào. Tôi chỉ nói ai nói điều đó thì không phải Kitô hữu”.

Trump: “Tôi hành điện được làm người Kitô hữu”

Lời bình luận không úp mở của Đức Thánh Cha khiến nhà tỉ phú Hoa Kỳ nổi nóng vì bị đặt vấn đề về niềm tin của một tín đồ Trưởng lão. “Một nhà lãnh đạo tôn giáo lại nghi ngờ niềm tin của một người thì thật đáng xấu hổ”, Donald Trump đã phản kháng trong một thông cáo. Tôi hành điện mình là một Kitô hữu, và nếu là tổng thống, tôi không để Kitô giáo cùi mõi bị tấn công và làm cho suy yếu”. Đi xa hơn nữa, vị tổng thống tương lai của Hoa Kỳ còn nhắc đến Daech (tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo): “Nếu Vatican bị Isis (tức Daech) tấn công (...), tôi cam đoan với các bạn hắn Đức giáo hoàng mong muốn và cầu xin cho Donald Trump được làm tổng thống. Bởi vì Donald Trump sẽ không bao giờ để cho điều đó xảy ra”, ông khẳng định.

Ông cũng cáo buộc chính phủ Mexico cầu cạnh Đức giáo hoàng để ngài đưa ra “những bình luận gây mất lòng” chống lại ông, và cho rằng Đức giáo hoàng “chỉ nghe một phía”. “Ngài không thấy tội ác, tệ buôn bán ma túy và tác động kinh tế tiêu cực mà nền chính trị hiện nay tại Hoa Kỳ đang phải chịu”, ông quả quyết.

Ngoài ra đây không phải lần đầu tiên Donald Trump công kích Đức giáo hoàng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vài tuần trước đó, ông nói Đức giáo hoàng “không hiểu những vấn đề của đất nước chúng tôi”. “Tôi không chắc ngài có lường nổi nguy cơ nếu mở cửa biên giới với Mexico”, Donald Trump nói.

Đối với Trump, Đức giáo hoàng là “một mẫu người đáng ngưỡng mộ”

Lời phê bình của Đức giáo hoàng đã gây xôn xao trong dư luận, kể cả những người Công giáo, cho rằng Đức giáo hoàng đã đi ra ngoài vai trò của mình khi can thiệp vào chuyện chính trị nội bộ. Hai đối thủ của Donald Trump ở vòng đề cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, là những người Công giáo, cũng đã ủng hộ ông. Marco Rubio, thượng nghị sĩ bang Florida, biện bạch Hoa Kỳ có quyền bảo vệ biên giới của mình “như Vatican cũng làm thế thôi”. Còn Jeb Bush, cựu thống đốc Florida, cho rằng đức Tin của Donald Trump là chuyện “giữa ông ta với Đáng Tạo hóa” nên không thể bị phán xét như thế được.

Cuộc tranh cãi với Đức giáo hoàng đã được các đối thủ của Donald Trump khai thác. Vì thế, một trong số ấn phẩm của tờ New York Daily News ra ngày hôm sau đã gọi ứng cử viên này là “Phản Kitô”, ngay trên trang nhất.

Khép lại một ngày lời qua tiếng lại căng thẳng, Donald Trump cuối cùng đã làm dịu tình hình để kết thúc việc tranh cãi. Trả lời phỏng vấn của hãng CNN, ông khẳng định mình coi Đức giáo hoàng là “một mẫu người đáng ngưỡng mộ. (...) Tôi không muốn gây sự với Đức giáo hoàng. (...) Tôi rất kính trọng ngài”. Chín tháng sau lời bình luận của Đức Thánh Cha, việc Toà Thánh phản ứng đè dặt trước thắng lợi của Donald Trump có thể khiến người ta nghĩ rằng tất cả những dị biệt đã không bị lãng quên. ■

Gauthier Vaillant (La Croix)

Một lễ truyền chức giám mục “lặng lẽ” tại giáo phận Trường Trị, Trung Quốc



WHD (15.11.2016) – Hôm thứ Năm 10-11-2016, gần 2.000 tín hữu đã tham dự lễ truyền chức Giám mục cho cha Phêrô Đinh Lệnh Bân, 54 tuổi, làm tân giám mục giáo phận Trường Trị, thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Lễ truyền chức diễn ra trong một bầu khí “rất lặng lẽ”, theo tường thuật của AsiaNews. Hàng tin này nhấn mạnh rằng các tín hữu có thể vào nhà thờ mà không gặp khó khăn nào, mặc dù những ngày trước đó chính quyền địa phương đã đặt ra những hạn chế gắt gao. Trong thực tế, “an ninh rất sơ sài”, một nguồn tin địa phương của AsiaNews cho biết.

Hết lòng biết ơn Đức giáo hoàng

Mặc dù Đức giám mục Đinh Lệnh Bân được cả Toà thánh và chính phủ Trung Quốc công nhận, sắc lệnh bổ nhiệm của Đức Thánh Cha chỉ được đọc riêng trong khi thư bổ nhiệm của Hội đồng Giám mục chính thức lại được đọc công khai, một cách để khẳng định ưu quyền của nhà cầm quyền Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc chỉ nhìn nhận Đức tân Giám mục là Giám mục phó

vì Giám mục đương nhiệm giáo phận Trường Trị hiện nay do họ bổ nhiệm vào năm 2000 -không được Toà Thánh chấp thuận- là Đức cha Anrê Cận Đạo Viễn, nay đã 87 tuổi. Sau đó Đức cha Anrê đã được Toà Thánh tha thứ và công nhận, nhưng không được quyền quản trị giáo phận.

Kết thúc Thánh lễ, Đức tân Giám mục cảm ơn các giám mục hiện diện –tất cả các vị này đều hiệp thông với Toà Thánh– các linh mục, tu sĩ nam nữ, cũng như các quan chức của Văn phòng Tôn giáo vụ. Nguồn tin của AsiaNews nói, “Đức tân Giám mục cũng hết lòng biết ơn Đức Thánh Cha”.

Đang khi lễ truyền chức này được xem như một phép thử về khả năng sẽ dẫn đến một thỏa thuận giữa Roma và Bắc Kinh trong việc bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc, nhiều lễ truyền chức khác có thể cũng đang được chuẩn bị tiến hành ở Trung Quốc: đó là Đức Giám mục Đường Nguyên, ở Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, có thể diễn ra vào ngày 30-11 tới và với sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha; và hai lễ truyền chức khác tại Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, và Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, tuy nhiên hai ứng viên giám mục tại đây không được Toà Thánh chấp thuận.

Giáo phận Trường Trị được thành lập năm 1946, trước đó là Hạt Đại diện Tông toà Sơn Tây (1696). Hiện nay giáo phận Trường Trị có 50 ngàn tín hữu trên 3,5 triệu cư dân với 51 linh mục và 22 chủng sinh. ■

Thánh lễ trong Ngày Năm Thánh dành cho những người không nhà

tiến bộ và nhiều cơ hội, đó là điều tốt đẹp, lại càng có nhiều người không được hưởng những điều ấy... Thật vậy, chúng ta không được phép cứ yên thân trong nhà bao lâu Lazarô còn ở ngoài cửa; sẽ không có bình an cho những người sống sung túc, khi còn thiếu công lý trong ngôi nhà của mọi người”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh vị trí của con người trong sáng tạo và trong kế hoạch của Thiên Chúa: “Con người, được Thiên Chúa đặt làm đầu các thụ tạo, thường bị loại bỏ vì người ta ưa thích những điều chóng qua hơn. Và điều này là không thể chấp nhận được, vì con người là quý giá nhất trong mắt của Thiên Chúa”. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vĩnh hằng, chúng ta muốn khước từ những thần tượng giả mạo, muốn để Ngài làm vua của vũ trụ lòng mình. Chúng ta muốn đưa Ngài đi vào mọi lãnh vực cuộc sống: văn chương, khoa học, nghệ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội... Cần có đức tin mạnh mẽ mới thấy Chúa Giêsu vẫn không ngừng lôi kéo cả thế giới về với Ngài bằng trăm ngàn nẻo đường bất ngờ, trong đó có nẻo đường của cụ Văn Cao và anh trộm lành.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Vua vĩnh hằng, nếu Chúa là vua của hơn bốn trăm ngàn linh mục, nếu Chúa là vua của hơn tám trăm ngàn nữ tu, nếu Chúa là vua của một tỉ người công giáo, thì thế giới này sẽ đổi khác, Hội Thánh sẽ đổi khác.

Chúng con không phải là một lượng men quá nhỏ. Nếu khói bột chẳng được dậy lên, thì là vì men đã mất phẩm chất.

Chúng con phải chịu trách nhiệm về sự dữ trên địa cầu: có nhiều sự dữ do chính chúng con gây ra.

Chúng con chỉ kêu cầu cho Nước Chúa mau đến, nhưng lại không chịu xây dựng Nước ấy trên trần gian.

Lạy Chúa Giêsu Vua vĩnh hằng, chúng con thường cố ý thu hẹp vũ trụ của Chúa, giữ chặt Chúa ở trong nhà thờ, nên nhiều nơi vẫn vắng bóng Chúa, dù Chúa đã đến trái đất này từ 2000 năm.

Chúng con sợ Chúa đến làm phiền chúng con, và không cho chúng con được yên ổn.

Ước gì một tỉ người công giáo chịu để Chúa chi phối đời mình và đưa Chúa đi vào những nơi Chúa chưa hề đến.

Như thế vĩnh hằng này trở thành vĩnh hằng của Thiên Chúa. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Thật sai lầm...

“Tôi cố gắng hiểu điều gì xảy ra天堂 sau những người còn quá trẻ, vốn chưa từng trải qua nền phụng vụ tiên Công đồng, nhưng lại có ý muốn như thế”, Đức Thánh Cha đặt vấn đề trong cuộc trao đổi với cha Spadaro. “Đôi khi, tôi thấy mình gặp phải những người quá cứng nhắc, đứng trước một thái độ cứng nhắc”. “Và tôi tự hỏi: sao lại quá cứng nhắc như thế?”, Đức Thánh Cha nói tiếp và cho rằng điều đó luôn ẩn giấu “một điều gì đó: sự bất an, hoặc kể cả một điều khác”. Và ngài nói thêm: “Cứng nhắc là thái độ tự vệ. Yêu thương thực sự thì không như thế”. Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, “hoài cổ một cách cứng nhắc thì không tốt”. Trái lại, “truyền thống thì vẫn đơn bông” nếu được đặt trên nền tảng “trung tín”.

Vào tháng Mười, tại Roma, nhân dịp giới thiệu quyển “Sức mạnh của thịnh lặng” mới nhất của mình, Đức hồng y Sarah đặc biệt nhắc lại vấn đề “cải tổ việc cải tổ” phụng vụ. “Điều tôi vừa nói hiện không mâu thuẫn với sự phục tùng và vâng phục của tôi đối với thẩm quyền tối cao của Giáo hội”, ngài khẳng định. “Nhưng tôi hy vọng; nếu Chúa muốn, khi nào Chúa muốn và như Chúa sẽ muốn, thì chuyện cải tổ việc cải tổ trong phụng vụ sẽ diễn ra. Dù có chống lại, thì cũng sẽ xảy ra, vì đó là tương lai của Giáo hội”. Đức hồng y Sarah mong ước một cuộc cải tổ êm dịu, không gây xáo trộn, nhằm tìm lại ý nghĩa quan trọng của sự “thịnh lặng” trong phụng vụ vốn quá “nhiều lời”.

Bài giảng luôn mang tính chính trị

Trong quyển sách của cha Spadaro, Đức Thánh Cha nhắc lại cách ngài soạn bài giảng, từ “ngày hôm trước”, đọc các bản văn, đọc lại “lớn tiếng đoạn đã chọn”. “Tôi cần nghe âm vang, nghe các từ ngữ, rồi gạch chân trong quyển sổ nhỏ vẫn dùng để nhấn mạnh những điều đánh động tôi nhiều nhất, và khoanh tròn những từ ngữ đánh động nhất”. “Rồi, Đức Thánh Cha mô tả, trong ngày những ý nghĩ cứ trở đi trở lại lúc tôi làm việc bốn phần”. Tuy vậy, cũng đôi khi ý tưởng chắt đến, và Đức giáo hoàng mãi tận chiều tối cũng chưa biết ngày mai sẽ nói gì trong Thánh lễ. “Lúc ấy tôi làm theo lời thánh Inhaxiô dạy: cứ đi ngủ. Rồi lúc thức dậy, đột nhiên cảm hứng xuất hiện”.

13-11-2016: Kỷ niệm một năm ngày nước Pháp bị khủng bố

WHĐ (13.11.2016) – Đó là những cuộc tấn công tồi tệ nhất xảy ra tại nước Pháp. Từ đêm 13 tháng Mười Một 2015 đến rạng sáng hôm sau, những kẻ khủng bố của tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo đã nổ súng và đánh bom tại các địa điểm gần Sân vận động Stade de France, Nhà hát Bataclan và các quán giải khát và nhà hàng ở quận 10 và quận 11 của thủ đô Paris. Chỉ trong vài giờ, với súng AK-47 trong tay và lựng đeo đầy chất nổ, họ đã giết 130 người. Một năm sau các vụ tấn công này, các giám mục Pháp mời gọi các Kitô hữu Pháp và tất cả các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân.

Các ngài khẳng định trước hết là cầu nguyện cho những người đã chết, những người bị thương, cầu nguyện cho những người đã sống những giờ phút hãi hùng của các cuộc tấn công này và nỗ lực để vượt qua những chấn thương, và cầu nguyện cho những người thân của các nạn nhân. Tuyên bố của các giám mục viết: “*Ước mong lời cầu nguyện của chúng ta sẽ giúp những người vẫn còn bị ám ảnh bởi những gì đã trải qua cảm thấy họ được gần gũi và nâng đỡ*”.

Kitô hữu được kêu gọi trở nên những người thợ xây dựng hòa bình

Hội đồng Giám mục Pháp mời gọi cầu nguyện “cho các Kitô hữu trong đất nước chúng ta trở nên những người thợ xây dựng hòa bình và những người mang niềm hy vọng, xin cho họ đừng bao giờ để mình sa vào cơn căm dỗi của nỗi sợ hãi hay giận dữ, nhưng biết kín mít trong niềm hy vọng vào sự sống đời đời và niềm tin vào chiến thắng của Chúa Kitô đối với sự chết và tội lỗi, có được sức mạnh để đi đến với những người khác, không mệt mỏi tìm cách sống trong sự đoàn kết, dù mọi người có khác biệt nhau đến thế nào”.

Lời cầu nguyện của các tín hữu cũng hướng về các cộng đồng Hồi giáo ở



Pháp, xin cho “những người đồng hương Hồi giáo của chúng ta hoàn toàn trở nên những tác nhân của sự đoàn kết quốc gia và cho tất cả mọi công dân được thăng tiến trong sự tôn trọng lẫn nhau và tìm kiếm thiện ích chung”.

Bảo vệ tình đoàn kết quốc gia

Các Đức giám mục Pháp tin rằng lời cầu nguyện của các tín hữu của tất cả các tôn giáo sẽ là một động lực để tìm kiếm điều tốt nhất nhân dịp tưởng niệm này, “trong những tháng gần đến cuộc bầu cử vốn đặt ra nhiều cuộc tranh luận về những đường lối tốt nhất cho đất nước của chúng ta”. “Xin Chúa ban cho chúng ta biết sống sao cho xứng đáng với những gì đất nước chúng ta đại diện trên thế giới”.

Các Đức giám mục nhấn mạnh rằng, cho đến nay, “người Công giáo Pháp đã luôn hành động với một phẩm cách và sự bình tĩnh vẫn gây xúc động. Lễ tang ở đâu cũng là những thời khắc đau buồn, nhưng còn mang tính trang nghiêm và hy vọng, không hận thù, vượt lên nỗi sợ hãi và lòng thù hận”.

Tưởng niệm

Chiều thứ Sáu (11-11-2016), Sân vận động Stade de France tại Saint-Denis đã chìm trong thịnh lặng sáu mươi giây để tưởng niệm 130 người thiệt mạng hồi năm ngoái trong cuộc tấn công khủng bố ngày 13-11. Vào cuối tuần này ở Pháp, một số sự kiện được cũng được tổ chức để tưởng niệm các nạn nhân: Tại Paris, Nhà hát Bataclan bị quân khủng bố tấn công lại hồi sinh với một buổi hoà nhạc của Sting để tưởng nhớ các nạn nhân. Chúa nhật 13-11, Tổng thống François Hollande và các thị trưởng của Paris và Saint-Denis sẽ đến thăm các nơi bị tấn công và sẽ khánh thành sáu tấm bảng tưởng niệm “những cuộc sống đã bị cắt ngang tại nơi đây”, có ghi tên của các nạn nhân với sự đồng ý của gia đình họ. ■

Marie Malzac (La Croix)