



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 9-2-2017

hdgmvietnam.org

Số 12/2017

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 12-2-2017**Chúa nhật 6 Thường niên**

Thầy bảo cho anh em biết

LỜI CHÚA: Mt 5, 17-37

Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm mốc phết trong Lê Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. Vậy Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước Thương Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lừa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sấp dâng lẽ vật trước bàn thờ, mà sức nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lẽ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lẽ vật của

(xem tiếp trang 2)

Người Công giáo và người Tin Lành Luther của Đức trên con đường tiến tới hiệp nhất



WHD (07.02.2017) – Lễ kỷ niệm 500 năm cuộc Cải cách Tin Lành đem lại cho người Công giáo và Tin Lành Luther một cơ hội để tiếp tục tiến bước, hướng đến sự hoà giải và hiệp nhất Kitô giáo trọn vẹn. Đó là thông điệp của Đức giáo hoàng Phanxicô nhấn nhủ phái đoàn đại kết đến từ Đức, do Đức hồng y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và Giám mục Tin Lành Heinrich Bedford-Strohm, Chủ tịch Liên hiệp

các Giáo hội Tin Lành ở Đức (EKD), dẫn đầu.

Hôm thứ Hai 06-01-2017, trong buổi tiếp phái đoàn đại kết nói trên tại Vatican, Đức giáo hoàng Phanxicô đã ca ngợi mối quan hệ tích cực giữa người Công giáo và người Tin Lành Luther ở Đức, đồng thời ngài thúc giục họ can đảm và quyết tâm cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình: “Chúng ta chia sẻ cùng một Phép Rửa, nên chúng ta phải cùng nhau bước đi không mệt mỏi!”

Suy tư về việc kỷ niệm 500 năm phong trào Cải cách, Đức giáo hoàng nói đây là một cơ hội để đưa Chúa Kitô trở lại trung tâm của các mối quan hệ đại kết. Cũng như vấn đề về một Thiên Chúa thương xót đã là

(xem tiếp trang 2)

Hoa Kỳ: các nhà thần học Công giáo kêu gọi rút lại sắc lệnh chống nhập cư

WHD (08.02.2017) – Sau các giám mục Công giáo và các tổ chức Do Thái lớn ở Hoa Kỳ, đến lượt Hiệp hội các nhà thần học Hoa Kỳ phản đối sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm nhập cảnh đối với công dân của bảy quốc gia Hồi giáo.

Như thế lại có thêm một giọng nói góp vào dàn hợp xướng những cuộc biểu tình phản đối sắc lệnh chống nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump: tiếng nói của Hiệp hội các nhà thần học Công giáo Hoa Kỳ (Catholic Theological Society of America). Được thành lập vào năm 1946, tổ chức này là Hiệp hội thần học lớn nhất trên thế giới với hơn 1.300 thành viên.

Trong một bản tuyên bố, Ban điều hành Hiệp hội – vốn không quen với những lối ứng xử như thế – đã phê phán sắc lệnh này là “bất công về mặt đạo đức và nguy hiểm về mặt tôn giáo”, đồng thời kêu gọi rút lại

và ngưng áp dụng sắc lệnh này.

Được Tổng thống Donald Trump ký ngày 27-01, sắc lệnh này cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với công dân của bảy quốc gia Hồi giáo, trong đó có Iraq và Syria.

Đức tin của chúng tôi kêu gọi đón tiếp người ngoại kiều

Bản tuyên bố viết: “Sắc lệnh hết sức mâu thuẫn với các giá trị tôn giáo và đạo đức trong truyền thống Công giáo Roma. Đức tin của chúng tôi kêu gọi đón tiếp người ngoại kiều ở giữa chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta đối với người tị nạn và những người di cư yếu thế khác cũng dựa trên niềm tin tưởng rằng mỗi người nam, người nữ và trẻ em đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, và có một phẩm giá phải được mọi người tôn trọng”.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kéo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả heat đồng xu cuối cùng.

Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm có cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm có cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đâu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.”

SUY NIỆM

Thiên Chúa là một nhà giáo đầy kinh nghiệm. Ngài đòi hỏi con người phải vươn lên, vươn cao lên mãi, nhưng Ngài không đòi hỏi điều vượt quá khả năng của họ. Khi ban Mười Điều Răn cho dân Ítraen, qua ông Môsê, Ngài đưa họ ra khỏi tình trạng sống theo luật rừng. Luật Môsê là một tiến bộ lớn trong nền luân lý, nhưng vẫn chỉ là bước chuẩn bị cho luật của Đức Giêsu. Luật mới này không phá bỏ, nhưng kiện toàn luật cũ. Kitô hữu

(xem tiếp trang 3)

Giáo hội Lào sắp có thêm hai tân linh mục

WHD (02.02.2017) – Cộng đoàn tín hữu Công giáo nhỏ bé tại Lào – chưa đầy 1% dân số bảy triệu người của Lào – đang chuẩn bị cử hành lễ truyền chức linh mục cho hai phó tế trong năm nay. Thông tin này được hai giám mục Lào đang có mặt tại Roma, lúc kết thúc chuyến viếng thăm Ad limina, cung cấp cho hãng tin Fides. Hai phó tế đang dọn mình lãnh chức linh mục – theo lịch trình năm nay, nếu không có gì thay đổi – một vị thuộc giáo phận Đại diện tông toà Pakse, một vị thuộc giáo phận Đại diện tông toà Luang Prabang. Đức cha Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Giám mục Đại diện tông toà Pakse, nói với hãng tin Fides “niềm hy vọng được nhen nhóm” sau Thánh lễ trọng thể tôn phong chán phước các vị tử đạo Lào. “Quả là một ngày hội với sự tham dự của 7.000 tín hữu, một sự kiện lịch sử, một phép lạ thật sự đối với chúng tôi”.

Những hoạt động mục vụ, Đức cha Ling nói với Fides, được diễn ra bình thường. “Đôi khi cũng gặp chút khó khăn với các cán bộ tinh gắt gao, nhưng các linh mục, tu sĩ chúng tôi đi thăm các gia đình, cử hành các bí tích và dạy giáo lý chẳng có vấn đề gì”. Với thầy phó tế theo dự kiến sẽ được phong chức linh mục vào tháng Ba sắp tới, “tôi sẽ sắp xếp cho giáo phận Pakse 5 linh mục hoạt động và hai vị nghỉ hưu”, Đức cha cho biết.



Các linh mục được trao nhiệm vụ coi các giáo xứ và trên 13.000 giáo dân trong giáo phận tông toà. “Đó chẳng phải là công sức hay công lao gì của tôi: tất cả đều do Chúa làm. Chúng tôi bước theo linh hùng của Chúa Thánh Thần”, Đức cha thổ lộ với Fides.

Cha Tito Banchong Thopanhong, Giám quản tông toà Luang Prabang, miền bắc Lào, tiếp lời Đức cha Louis-Marie Ling. Ngài cho biết tháng Chín vừa qua Luang Prabang đã có ba tân linh mục được truyền chức và nay sắp có thêm một tân linh mục nữa. “Trong vùng của tôi, suốt 12 năm, kể từ năm 2000, chỉ có một mình tôi, rồi chúng tôi được chúc lành với mùa ơn gọi linh mục nở rộ, dấu chỉ có Chúa ở bên chúng tôi. Ngài là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta và Chúa quả là như thế trong suốt thời khổ ải”, cha nói. Ngài từng trải qua 5 năm bị giam cầm, trong giai đoạn 1976-1986, lúc đó chế độ Pathet

(xem tiếp trang 4)

Người Công giáo và người Tin Lành Luther của Đức...

động lực cho Luther và các nhà cải cách khác, thì cốt lõi của những nỗ lực chung của chúng ta phải là đề ra chân lý căn bản của lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa cho con người ngày nay - người nam cũng như người nữ.

Nói về bi kịch của những chia rẽ và xung đột, do những lợi ích chính trị xúi giục, Đức giáo hoàng ca ngợi sáng kiến của đoàn đại biểu của Đức đã tổ chức một buổi sám hối và hoà giải đại kết mang tên “Chữa lành ký ức - làm chứng cho ChuFa Giêsu Kitô”.

Người Công giáo và người Tin Lành Luther cũng sẽ tham gia các hoạt động hỗn hợp khác trong năm nay, trong đó có cuộc hành hương chung đến Thánh Địa, một hội nghị giới thiệu các bản dịch Kinh Thánh mới

và một ngày đại kết để cùng nhau chia sẻ trách nhiệm xã hội.

Nhờ tinh thần hiệp thông chia sẻ đã được tái khám phá trong những thập kỷ vừa qua, Đức giáo hoàng nói, người Công giáo và người Tin Lành Luther cùng hồi tiếc về những thất bại của cuộc Cải cách ở cả hai phía, cũng như vui mừng về nhiều ơn huệ mà chúng ta đã nhận được từ đó.

Đức giáo hoàng Phanxicô kết luận: Những thách đố hiện nay về đức tin và luân lý mà các Giáo hội của chúng ta đang phải đối mặt thúc đẩy chúng ta nỗ lực và gia tăng hợp tác hơn nữa trong việc phục vụ người nghèo và bảo vệ hành tinh của chúng ta. Trong giai đoạn có những chia rẽ nghiêm trọng và các hình thức loại trừ mới, chúng ta được Chúa kêu gọi đi theo con đường của sự hiệp nhất và hoà giải. ■

(Vatican Radio)

Hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Đức về những người ly dị và tái hôn

WHĐ (04.02.2017) – Hôm thứ Tư 01-02-2017, Hội đồng Giám mục Đức đã công bố Bản hướng dẫn về việc áp dụng Tông huấn *Amoris Laetitia* của Đức giáo hoàng Phanxicô, trong đó đặc biệt có các chi tiết về việc lãnh nhận bí tích đối với những người đã ly dị và tái hôn.



Trong khi Tông huấn *Amoris Laetitia* – sau gần một năm được ban hành – vẫn còn gây ra những tranh luận sôi nổi trong Giáo hội liên quan đến việc giải thích Tông huấn này, các giám mục Đức tái khẳng định trong một văn bản công bố hôm 01 tháng Hai vừa qua, việc các đôi vợ chồng đã ly dị và tái hôn có thể lãnh nhận bí tích trong một số trường hợp và sau một thời gian phân định.

Hàng giáo phẩm Đức, với chủ tịch là Đức hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục München và Freising, đồng thời là thành viên của Hội đồng Hồng y tư vấn, là một trong những Hội đồng Giám mục, cùng với các giám mục Argentina của vùng Buenos Aires và các giám mục Malta, cũng đưa ra ý kiến về Tông huấn *Amoris Laetitia*, kết quả của hai Thượng Hội đồng Giám mục.

Bản hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Đức được công bố cùng ngày với bài phỏng vấn Đức hồng y Gerhard Ludwig Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đăng trên nguyệt san “minh giáo” *Il Timone* của Italia. Trong bài phỏng vấn này, Đức hồng y Müller cảnh báo những “giải thích nhầm lẫn” của một số giám mục về Tông huấn *Amoris Laetitia*, đặc biệt trong những gì liên quan đến những người ly dị và tái hôn.

Không ngả theo bốn vi hồng y bất đồng đã nêu ra 5 “dubia” đối với *Amoris Laetitia*, và vẫn giữ khoảng cách với họ, nhưng vị Bộ trưởng bảo vệ đức tin cũng đi ra ngoài lối đọc

Tông huấn vốn được chính Đức giáo hoàng và Toà Thánh ủng hộ.

Không có quy tắc chung cung như tính máy móc

Trong một tài liệu nhan đề “Niềm vui của tình yêu trong gia đình cũng là niềm vui của Giáo hội: Đến vào một nền mục vụ đổi mới về hôn nhân và gia đình trong ánh sáng của Amoris Laetitia”, được Ban Thường vụ phê chuẩn ngày 23-01 và công bố trên trang web của Hội đồng Giám mục Đức ngày 01-02, các giám mục Đức đưa ra những hướng dẫn về việc “chuẩn bị hôn nhân”, “đồng hành với các đôi vợ chồng” và “củng cố gia đình như một nơi rèn luyện đức tin”.

Các ngài cũng dành phần thứ tư và là phần cuối của Bản hướng dẫn để nói về việc “Đối phó với tính mong manh”.

“Mặc dù đôi vợ chồng rất có thiện chí, mặc dù đã chuẩn bị hôn nhân kỹ lưỡng, đôi khi các mối quan hệ cũng bị đổ vỡ”, các ngài lưu ý, đồng thời nhấn mạnh đến nỗi đau khổ mà sự đổ vỡ ấy gây ra cho đôi vợ chồng và con cái của họ.

Trở lại vấn đề lãnh nhận bí tích đối với những người ly dị và tái hôn về mặt dân sự, một chủ đề đã được thảo luận nhiều lần và nhiều cách khác nhau trong hai khoá họp của Thượng Hội đồng về gia đình, Bản hướng dẫn viết: “Các giám mục thấy không có một quy tắc chung nào và không có sự máy móc nào. Theo các giám mục, phải có các giải pháp riêng biệt cho từng trường hợp”.

Các giám mục Đức nhấn mạnh: chủ thích nổi tiếng ở cuối trang 336 của Chương 8 Tông huấn cho thấy rằng có thể có những hiệu quả bí tích “khác nhau” cho các hoàn cảnh khác nhau tùy theo “lỗi” trong việc đổ vỡ hôn nhân.

Dưa ra những tiêu chuẩn để phân định

Các ngài nhắc lại rằng có “những giải pháp khác biệt”, trong đó có việc công nhận tính vô hiệu của hôn nhân, và các ngài khuyến khích các tín hữu đang “hồ nghi về tính hợp

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Không chỉ xét mình theo Mười Điều Răn, mà hơn nữa còn xét mình theo tinh thần Bài giảng Trên núi. Lời của Chúa Giêsu phải là thước đo để ta xét mình Có khi nào bạn tự kiểm dựa trên một đoạn Tin Mừng không?

Đoạn Tin Mừng hôm nay mời ta nhìn lại miệng và mắt, hai giác quan dễ được dùng để phạm tội.

Miệng là nơi phát xuất những lời lăng mạ, dối trá. Lời nói biểu lộ tâm hồn con người: lòng có đầy mới tràn ra miệng (x. Mt 12,34). Khi đêm về, nhìn lại những gì mình đã nói, ta thường thấy có rất ít yêu thương và sự thật, nhưng lại đầy ắp cái tôi ích kỷ, lọc lừa. “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng làm chủ được toàn thân” (Gc 3,26).

Mắt là cơ quan tiếp thu thế giới bên ngoài. Mắt không chỉ là cửa sổ, mà là cửa chính của tâm hồn. Các cơn cảm dỗ thường qua cửa đó mà đến với ta. Mắt thích nhìn cái đẹp. Eva nhìn trái cây, Đavít thấy người phụ nữ khỏa thân. Cái nhìn đem lại khoái lạc và thổi bùng lên ngọn lửa thèm muốn, khiến người ta dám làm chuyện trái luân thường đạo lý.

Chúng ta đang bị bao vây trong một thế giới đầy hình ảnh. Tivi, phim ảnh, sách báo, video, thời trang, quảng cáo... tất cả tìm cách lôi cuốn cái nhìn của ta, kích thích khoái lạc nơi con mắt và cả thân xác. Những điều cao quý và thiêng liêng như thân xác, như đời sống thầm kín vợ chồng lại bị trở thành tầm thường, dung tục. Tình yêu chỉ còn là vội vã chiếm đoạt thân xác nhau trong cơn mê say nhất thời, chứ không phải là sự trân trọng hiến dâng chính mình trong một quyết định chín chắn và đầy trách nhiệm.

Đức Giêsu nói đến thứ ngoại tình do cái nhìn thèm muộn. Làm sao tôi giữ được đôi mắt trong suốt của trẻ thơ? Làm sao để trí tưởng tượng và trí nhớ không bị vẩn đục? Làm sao để tôi nhìn người phụ nữ như chị, em của tôi? Làm sao để chính người phụ nữ không tự biến mình thành đồ chơi để người khác ngắm nghía?

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẨU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.

Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con.
Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con.
Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con.

Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa.

Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con.

Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng. Xin cho con biết nhẫn耐 và can đảm cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Giáo hội Lào sắp có thêm hai tân linh mục

Lào công sản đè nén tự do tôn giáo thật nặng nề.

Trong bài giảng Thánh lễ ngày 30-01 vừa qua, tại nhà nguyện Santa Marta, với sự tham dự của các giám mục Lào, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Ngày nay sức mạnh lớn lao nhất của Giáo hội ở nơi các Giáo hội nhỏ, rất bé nhỏ, gồm ít người, bị bách hại, với các Giám mục bị cầm tù. Đó là niềm vinh dự và là sức mạnh của chúng ta hôm nay”.

Kết thúc chuyến viếng thăm Ad limina, vị Giám quản Tông toà Luang Prabang nêu nhận xét: “Chúng tôi thật vui mừng. Chuyến viếng thăm này khiến chúng tôi vững tin vào sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha. Ngài biết rõ chúng tôi, yêu mến và mở lòng với chúng tôi. Đối với chúng tôi, ngài thực sự là một người cha đang hết lòng lắng nghe chúng tôi. Ngài dẫn chúng tôi hãy vững bước thực thi sứ mạng của mình. Đối với chúng tôi, đó là lời khích lệ quý giá”. ■

(Nguồn: Agenzia Fides)

Hoa Kỳ: các nhà thần học Công giáo...

Nhiều tiếng nói của các tôn giáo khác cũng cất lên ở Hoa Kỳ để phản đối sắc lệnh này và rộng hơn, chính sách về di dân mà ông Donald Trump dự định thực hiện. Các giám mục Hoa Kỳ đã cho thấy các ngài rất cương quyết, mấy ngày sau khi đã lên án việc xây dựng bức tường ở biên giới Mexico. Và các tổ chức Do Thái lớn ở Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng phản đối tới Nhà Trắng, gọi sắc lệnh này là “diều sỉ nhục” đối với các giá trị của họ.

“Trong quá khứ, sự tôn trọng này đối với phẩm giá của những ai trốn chạy khỏi nguy hiểm nghiêm trọng để đi tìm chốn nương thân mới ở Hoa Kỳ đã khiến cho đất nước của chúng ta được gọi là “Mẹ của những người lưu vong”, các nhà thần học nhắc lại, và trích dẫn bài thơ *Le Nouveau colosse* (Tượng khổng lồ mới) của Emma Lazarus, đề dưới chân bức tượng Nữ thần tự do. Các nhà thần học quả quyết: Như thế, sắc lệnh của Tổng thống không chỉ đi ngược lại các giá trị của đức tin Kitô giáo, mà còn trái ngược cả với những giá trị của Hoa Kỳ. Và các nhà thần học cho rằng: Điều này có thể có “anh hưởng tiêu cực lâu dài đến các mối quan hệ của Hoa Kỳ với các dân tộc khác trên thế giới”.

Đe dọa đối thoại liên tôn

Các nhà thần học Hoa Kỳ nhìn nhận rằng các quốc gia có nghĩa vụ kiểm soát biên giới của mình và bảo đảm an toàn cho người dân. “Nhưng biên giới quốc gia sẽ không bao giờ vẽ ra đường ranh tuyệt đối cho bốn phận đạo đức của chúng ta đối với người khác. Là người Kitô hữu, đức tin của chúng tôi và sự nhinn nhận của cộng đồng nhân loại kêu gọi chúng tôi chống lại mọi ý kiến nói rằng chỉ có công dân của chúng ta mới là đáng kể”.

Ban điều hành Hiệp hội cũng nhấn mạnh mối đe dọa mà sắc lệnh của ông Donald Trump gây ra cho công cuộc đối thoại liên tôn: “Sắc lệnh (...) đe dọa sẽ phá hoại những nỗ lực của chúng ta nhằm cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau giữa Kitô hữu và người Hồi giáo”, vì có nhiều thành viên của Hiệp hội làm việc ở cấp quốc tế, đặc biệt lại làm việc với các đồng nghiệp trong giới Hồi giáo.

Kết luận, các nhà thần học không chỉ đòi Tổng thống Donald Trump rút lại sắc lệnh này và mở lại biên giới, nhưng họ còn yêu cầu các nghị sĩ “đòi hỏi việc mở lại ấy” và yêu cầu toà án “nhìn nhận rằng thái độ tôn trọng nhân quyền buộc chúng ta phải đón tiếp những người tị nạn và không bao giờ bắt buộc họ trở lại nơi mà cuộc sống và phẩm giá của họ bị đe dọa”. ■

(La Croix)

Hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Đức...

lệ của hôn nhân của mình hãy đến với các thẩm phán của Toà án Giáo hội để xét xem cuộc hôn nhân mới ấy trong Giáo hội có được phép hay không”.

Nếu không, các giám mục cũng nên rõ chú thích số 351 của Tông huấn về “tiến trình phân định được một mục tử đồng hành”.

“Khi kết thúc tiến trình thiêng liêng như vậy - vốn luôn dẫn đến việc hội nhập, không phải đương nhiên sẽ lãnh nhận bí tích sám hối và bí tích Thánh Thể. Quyết định cá nhân về việc không hoặc chưa sẵn sàng nhận các bí tích ấy trong các trường hợp riêng biệt, phải được tôn trọng và quan tâm. Nhưng một quyết định lãnh nhận các bí tích ấy cũng phải được tôn trọng”, các giám mục Đức viết trong Bản hướng dẫn.

Trung thành với Tông huấn, Hội đồng Giám mục Đức mong muốn vừa tránh được “thái độ quá dễ dãi, không xem xét kỹ lưỡng việc đồng hành, phân định và hội nhập” vừa tránh được “thái độ nghiêm khắc, quyết định phán xét với vàng những con người ở trong những hoàn cảnh bất thường”.

Bản hướng dẫn xác định: “Thay vì những thái độ cực đoan này, việc phân định (tiếng Latinh: *discretio*) phải thông qua một cuộc đối thoại cá nhân”. Và “nhiệm vụ của chúng ta là huấn luyện lương tâm các tín hữu cách chu đáo. Để được như vậy, điều cần thiết là phải đưa ra các tiêu chuẩn cho các vị mục tử của chúng ta. Các tiêu chuẩn huấn luyện lương tâm này đã được Đức giáo hoàng đề ra toàn bộ trong *Amoris Laetitia* một cách tuyệt vời”, các giám mục quả quyết bằng cách trích dẫn các số từ 298 đến 300 của Tông huấn. ■

(Marie Malzac, La Croix)