



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 13-4-2017

hdgmvietnam.org

Số 21/2017

**SUY NIÊM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 16-4-2017

Chúa nhật Phục sinh

Ông đã thấy và đã tin

LỜI CHÚA: Ga 20, 1-9

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."

Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lăn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.

SUY NIÊM

Niêm vui phục sinh khởi sự bằng thái độ hốt hoảng. Tảng đá che cửa mộ đã bị ai đó lăn ra. Xác của Thầy đặt bên trong đã biến mất. Thật là chuyện kinh khủng đối với bà Maria Macđala!

Bà đã đi thăm mộ lúc trời còn tối. Có lẽ cả đêm qua bà không chợp mắt được, chỉ mong cho chóng sáng để lên đường. Ai có thể hiểu

(xem tiếp trang 2)

**Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm
Tân Giám mục phó giáo phận Đà Lạt**



WHD (08.04.2017) – Lúc 12g00 ngày hôm nay thứ Bảy 08-04-2017 tại Roma, tức 17g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục **Damphurin Nguyễn Văn Mạnh**, Đại diện tư pháp giáo phận Đà Lạt, làm Giám mục phó giáo phận Đà Lạt.

Tiểu sử Đức Tân giám mục Damphurin Nguyễn Văn Mạnh:

- sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955 tại Cần Thơ
- 1966–1973: học tại Tiểu chủng viện Simon Hoà, Đà Lạt
- 1973–1980: học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt
- 1980–1994: làm việc mục vụ tại giáo xứ Tân Thành, giáo phận Đà Lạt
- 29-05-1994: thụ phong linh mục cho giáo phận Đà Lạt.

Sau khi chịu chức linh mục, cha đảm nhiệm các chức vụ:

- 1994–2003: phó xứ Tân Hoá, Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt
- 2003–2009: học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana và tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo luật
- Từ 2009: Đại diện tư pháp giáo phận Đà Lạt.

(Nguồn: <http://press.vatican.va> và <http://www.simonhoadalat.com>)

**"Đừng chiêm ngắm Chúa Giêsu
trong tranh ảnh hay video,
nhưng nơi những anh chị em đang đau khổ"**

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô

Chúa nhật Lễ Lá, 09-04-2017

VATICAN – Chúa nhật 09-04, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc Tuần Thánh với Lễ Lá cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10g00; khoảng 50 ngàn tín hữu đã tham dự cử hành phụng vụ này.

Thánh lễ bắt đầu với nghi thức làm phép lá và rước lá. Bài đọc một trong Thánh lễ (Isaia 50, 4-7) được đọc bằng tiếng Tây Ban Nha, Thánh vịnh đáp ca (Tv 21) được hát bằng tiếng Ý, bài đọc hai (Philiphê 2, 6-11) bằng tiếng Anh, và Bài Thương Khó được đọc và hát bằng tiếng Ý.

Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ:



Có thể nói cử hành ngày hôm nay vừa ngọt ngào vừa cay đắng, vừa vui tươi vừa đau buồn. Chúng ta kỷ niệm Chúa vào thành Giêrusalem trong tiếng reo hò của các môn đệ tung hô Người là

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

được trái tim của bà? Tình yêu đã khiến bà đứng dưới chân thập giá (Ga 19,25) và tham dự cuộc mai táng Thầy Giêsu (Mt 27,61). Bây giờ tình yêu ấy lại thúc đẩy bà ra mộ trước tiên, trước cả người môn đệ được Đức Giêsu thương mến... Maria hốt hoảng chạy về báo tin cho hai môn đệ. Bà nghĩ chắc có kẻ đã ăn cắp xác Thầy. Vân đề duy nhất làm bà âu lo khắc khoải, đó là họ đang để Người ở đâu (Ga 20,2.13.15). Bà cần biết chỗ đó, để lấy ngay xác về. Maria chẳng nghĩ gì đến chuyện Chúa phục sinh, bà chỉ mong tìm lại xác của Thầy đã chết.

Maria chạy về để kéo theo Phêrô và Gioan chạy đến mộ, những bước chân hối hả vội vàng. Chỉ có ngôi mộ trống và những băng vải đặt ở đó, còn khăn che đầu thì được cuốn lại, xếp riêng. Thấy mọi điều đó, Gioan tin rằng Thầy đã phục sinh. Chẳng ai ăn cắp xác mà để lại gọn ghẽ khăn vải liệm.

Chúng ta cần có lòng mến thiết tha của bà Maria Macđala, nhưng cũng cần có sự nhạy cảm để tin như Gioan. Khi tin, người ta khám phá ra ý nghĩa của các biến cố: ý nghĩa của cái chết bi đát trên núi sọ, ý nghĩa của ngôi mộ trống và tấm khăn xếp gọn gàng.

Chúng ta cần có lòng tin để khỏi rơi vào sự thất vọng hay hốt hoảng, trước những thất bại, đổ vỡ mất mát trong cuộc đời. Đời chúng ta lăm khi giống ngôi mộ trống trải. Những gì chúng ta yêu quý nay chẳng còn. Chúng ta đôn đáo kiếm tìm điều đã mất, trong nước mắt đau khổ như bà Maria (Ga 20,11).

Nhưng nếu xác Đức Giêsu cứ nằm yên trong mộ, để cho bà Maria đến thăm viếng, thì làm gì có chuyện Chúa phục sinh? Phiến đá cửa mộ không giữ được Ngài, những băng vải không ngăn được Ngài ra đi. Sự sống bặt dập từ tro tàn của cái chết. Ánh sáng bừng lên từ bóng tối mịt mù. Tình yêu thắng trận khi tưởng như bị hận thù nuốt chửng. Niềm vui phục sinh là quà tặng bất ngờ cho Maria. Bà sẽ chẳng bao giờ tìm thấy xác Thầy trong mộ đâu, nhưng bà sẽ gặp chính Đấng Phục Sinh ở ngoài mộ đá.

(xem tiếp trang 3)

Đức giám mục Đại diện Tông toà Aleppo: “Giáo hội Syria chúng tôi lên án mọi thứ bạo lực, bất cứ từ đâu đến”

SYRIA / (Vatican Insider 08.04.2017) – “Ai đã phong cho Donald Trump làm trọng tài và làm cảnh sát của thế giới? Tổng thống Hoa Kỳ là ai mà ra quyết định không cần đến Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc?”: đó là lời chất vấn của Đức giám mục Georges Abou Khazen, O.F.M., người Liban, Đại diện Tông toà của Hạt Đại diện Aleppo ở Syria, thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Latinh. Đức cha Khazen cho biết ngài “sững sốt” khi nghe tin Hoa Kỳ phóng 59 tên lửa Tomahawk tấn công căn cứ Shayrat của Syria, ở tỉnh Homs. Một đòn đánh trí mạng giáng xuống một đất nước đã trải qua cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài suốt sáu năm và tan hoang do cuộc tấn công bằng vũ khí hoá học ở Idlib trong mấy ngày vừa qua, khiến cho 86 thường dân thiệt mạng, trong đó một phần ba là trẻ em. Trao đổi với *Vatican Insider*, Đức cha Khazen bày tỏ nỗi đau đớn, sự tức giận, và niềm hy vọng của mình.

– *Đức cha đánh giá hành động quân sự của Tổng thống Trump như thế nào?*

– Giáo hội Syria chúng tôi lên án mọi thứ bạo lực, bất cứ từ đâu đến. Điều làm tôi ngạc nhiên và sững sốt là tối hôm trước, Đại sứ Hoa Kỳ đã phát biểu tại Hội đồng Bảo an rằng chưa có gì chắc chắn hoặc rõ ràng về các cuộc tấn công ở Idlib. Thế mà vào lúc bình minh cuộc tấn công lại xảy ra. Tại sao? Tại sao không có một cuộc điều tra đầy đủ theo yêu cầu của Syria để tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra? Tổng thống Hoa Kỳ là ai mà ra quyết định không cần đến Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc? Ai đã phong cho ông ấy làm trọng tài và làm cảnh sát của thế giới? Còn tất cả các tội ác của Hoa Kỳ và của Pháp ở Syria và Iraq đã giết chết hàng trăm thường dân trong khi cả thế giới im lặng thì sao... đây là một sai lầm.

– *Tình hình hiện nay ở Syria sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ ra sao?*

– Việc Hoa Kỳ phá hủy cơ sở hạ tầng tại Syria (hơn 32 cây cầu đã bị đánh sập và đập Tabbka trên sông Euphrates – đập lớn thứ mười lăm trên thế giới – đã bị phá hủy) đã làm cho toàn bộ hệ thống điện tê liệt. Vụ tấn công được cho là có dùng vũ khí



Đức giám mục Georges Abou Khazen

hoá học chỉ là cái cớ, như chúng ta đã nghe nói nhiều trước đây ở Libya, ở Iraq... Hoa Kỳ cùng với ISIS đang giành quyền kiểm soát tất cả các mỏ dầu khí tại Syria. Cần lưu ý rằng chỉ vài phút sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ, một cuộc tấn công khác đã được những người Hồi giáo cực đoan của Nhà nước Hồi giáo tự xưng và của Mặt trận Nusra tiến hành.

– *Dân chúng thì sao? Họ sống trong tình trạng khủng bố mới này như thế nào?*

– Họ đang tức giận và nỗ lực rất nhiều sau làn sóng bạo lực mới này. Họ vẫn tiếp tục sống và tồn tại. Đầu ngẩng cao, đầy phẩm cách.

– *Còn Giáo hội Syria làm gì?*

– Chúng tôi cố gắng gần gũi với mọi người: nam cũng như nữ, trẻ em cũng như người già. Chúng tôi cố gắng an ủi họ qua sự hiện diện của mình và trợ giúp nhân đạo trong mọi lĩnh vực.

– *Đức cha đã sống những hoàn cảnh bi thương này nhiều năm rồi. Đức cha cảm nhận thế nào? Chẳng hạn, có bao giờ Đức cha nghĩ sẽ rời khỏi đất nước này không?*

– Tạ ơn Chúa, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn. Thực sự thì những thảm trạng đang diễn ra càng làm cho tôi thêm gắn bó với người dân và miền đất này.

– *Thành thật mà nói, liệu đây có phải là kết thúc đối với Syria hay vẫn còn hy vọng?*

– Lê Phục sinh đang đến và làm cho chúng tôi tràn đầy vui mừng và hy vọng. Chúng tôi vẫn nuôi hy vọng... Hy vọng thế giới sẽ không bỏ rơi chúng tôi và sẽ can thiệp hoặc giúp đỡ chúng tôi cách nào đó, hy vọng chặn đứng các thứ vũ khí hủy diệt cuộc sống của dân chúng. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô lên án vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria

VATICAN / (Vatican Radio, 5.04.2017) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên án “vụ thảm sát không thể chấp nhận được” ở Syria, ngay ngày hôm sau của cuộc tấn công được cho là đã sử dụng vũ khí hóa học xảy ra tại tỉnh Idleb ở Tây Bắc Syria, khiến cho ít nhất 72 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. “Kinh hoàng” bởi vụ ném bom hóa học hôm thứ Ba 04-04 tác động đến “nhiều người vô tội”, khi kết thúc buổi tiếp kiến chung thứ Tư 05-04, Đức Thánh Cha nói rằng ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, và với gương mặt nghiêm trọng, ngài “kêu gọi lương tâm của những nhà lãnh đạo chính trị, ở địa phương cũng như quốc tế, hãy ngăn chặn thảm kịch này và xoa dịu nỗi đau của dân tộc Syria yêu quý, đã kiệt sức vì chiến tranh quá lâu rồi”. Đức Thánh Cha cũng khích lệ những ai, “dù tình hình bất an và điều kiện còn khó khăn, vẫn đang cố gắng gửi đến sự trợ giúp cho các cư dân của khu vực này”.

Vụ tấn công được cho là đã sử dụng vũ khí hóa học, mà phần trách nhiệm chưa được xác định rõ ràng, – quân đội Bashar Assad bị cho là thủ phạm, nhưng chính quyền Damascus phủ



nhận – đã gây ra phẫn nộ trên khắp thế giới. Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc phải nhóm họp khẩn cấp tại New York hôm thứ Tư 05-04, để yêu cầu mở cuộc điều tra về tội ác chiến tranh mới này.

Ngoài ra, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói đến “cuộc tấn công nghiêm trọng” tại một ga tàu điện ngầm ở thành phố Sankt-Peterburg của Nga vào ngày thứ Hai 03-04 vừa qua, khiến 14 người chết và 49 người bị thương: “Tôi phó thác những người đã thiệt mạng cách bi thảm cho lòng Chúa thương xót, và tôi xin bày tỏ sự gân guốc tinh thần của tôi với gia đình họ và với tất cả những ai đang đau khổ vì biến cố bi thương này”. ■

Toà Thánh xác nhận Đức Thánh Cha vẫn thực hiện chuyến tông du Ai Cập



Cộng đồng người Chính thống giáo Copt tại Ai Cập một lần nữa lại trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS). Hôm Chúa nhật lễ Lá 09-04 vừa qua, hai nhà thờ ở Tanta và ở Alexandria đã bị đánh bom; một vụ xảy ra trong nhà thờ Thánh George ở Tanta, cách thủ đô Cairo 120 km về phía Bắc, vụ nổ diễn ra ngay trong khi Lễ Lá đang cử hành, ở hàng ghế đầu, ngay sát bàn thờ; vụ nổ thứ hai xảy ra bên ngoài nhà thờ thánh Marcô ở Alexandria. Tổng cộng có 44 người chết và nhiều người bị thương trong hai vụ

đánh bom này. Ngay sau đó Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong ba tháng, trong khi cuộc tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được ấn định vào hai ngày 28 và 29 tháng Tư sắp tới.

Cắt đứt những lời đồn đại về việc chuyến tông du này có thể bị huỷ, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, Phụ tá Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, đã khẳng định rằng Đức Thánh Cha sẽ thực sự đến Ai Cập theo đúng chương trình đã định. Trả lời phỏng vấn của báo *Corriere della Sera*, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu nói: “*Hoàn toàn chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng sẽ vẫn giữ ý định đi Ai Cập*”.

Đức hồng y Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn, cũng xác nhận điều này. Theo Đức hồng y Tauran, Đức Thánh Cha sẽ có dịp bày tỏ sự gân guốc tinh thần của ngài với cộng đồng Copt đang bị bách hại và đồng thời mang đến Ai Cập một thông điệp

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa phục sinh,
vì Chúa đã phục sinh
nên con thấy mình chẳng còn gì
phải sợ.

Vì Chúa đã phục sinh
nên con được tự do bay cao,
không bị nỗi sợ hãi của phận
người chi phối,
sợ thất bại, sợ khổ đau,
sợ nhục nhã và cái chết lúc tuổi
đời dang dở.

Vì Chúa đã phục sinh
nên con hiểu cái liều của người
kitô hữu
là cái liều chín chắn và có cơ sở.
Cái liều của những nữ tu phục vụ
ở trại phong.
Cái liều của cha Kolbê chết thay
cho người khác.
Cái liều của bậc cha ông đã hiến
mình vì Đạo.

Sự Phục Sinh của Chúa là một lời
mời gọi
mang một sức thu hút mãnh liệt
khiến con đổi cái nhìn về cuộc đời:
nhìn tất cả từ trên cao
để nhận ra giá trị thực sự của
từng thụ tạo.

Sự Phục Sinh của Chúa
giúp con dám sống tận tình hơn
với Chúa và với mọi người.

Và con hiểu mình chẳng mất gì,
nhưng lại được tất cả. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

chính trị: “Tôi tin rằng thông điệp của ngài là: Phải, chúng ta có thể sống chung với nhau”.

Bên trong nhà thờ Thánh George ở Tanta, sau vụ đánh bom

Tại buổi đọc kinh Truyền tin sau khi cử hành Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lời chia buồn về vụ đánh bom này và cả vụ đánh bom ở Stockholm, Thụy Điển, hôm thứ Sáu 07-04 trước đó.

Đức Thánh Cha nói: “Đang khi hôm nay Chúa Kitô bước vào cuộc Thương khó, tôi xin phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria các nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố” tại thủ đô Thụy Điển. Một chiếc xe tải điện đã lao vào những người đi đường, sau đó đâm vào một cửa hàng ở một đường phố đông người của Stockholm, làm cho bốn người thiệt mạng và 15 người bị thương. Đức

(xem tiếp trang 4)

Uỷ ban giáo hoàng về Kinh Thánh hợp Đại hội toàn thể vào tháng Tư 2017



Đức hồng y Gerhard Ludwig Müller

VATICAN / (Vatican Radio 06.04.2017) – Theo thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh, Uỷ ban giáo hoàng về Kinh Thánh sẽ tổ chức Đại hội toàn thể thường niên từ ngày 24 đến 28 tháng Tư 2017 tại Nhà Santa Marta ở Vatican.

Đại hội đặt dưới sự chủ toạ của Đức hồng y Gerhard Ludwig Müller, Chủ tịch Uỷ ban giáo hoàng về Kinh Thánh và là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Giữ nhiệm vụ điều hành là cha Pietro Bovati, S.J., Tổng thư ký Uỷ ban.

Thông cáo cho biết Đại hội sẽ thảo luận về một số đề tài liên quan đến nhân học Kinh Thánh.

Theo quy chế, Uỷ ban giáo hoàng về Kinh Thánh có nhiệm vụ “khuyến khích người Công giáo học hỏi Kinh Thánh; dùng các phương tiện khoa học để phản bác những quan điểm sai lầm về Kinh Thánh; nghiên cứu và làm sáng tỏ các vấn đề còn đang tranh cãi và các vấn đề đang nảy sinh trong lĩnh vực Kinh Thánh”. ■

Toà Thánh xác nhận Đức Thánh Cha vẫn thực hiện chuyến tông du Ai Cập

Thánh Cha cũng phó thác cho Đức Mẹ tất cả những ai “vẫn còn đau khổ nhiều vì chiến tranh, nỗi bất hạnh của nhân loại”.

Về vụ đánh bom khủng bố ở Ai Cập vào đúng ngày Lễ Lá, Đức Thánh Cha bày tỏ lời chia buồn, lời cầu nguyện và sự gần gũi của ngài với “người anh em yêu quý” là Đức Thượng phụ Tawadros II, Giáo chủ Giáo hội Chính thống Copt, với “toute la famille de l’Église copte”, những người đã chết, những người bị thương và gia đình họ. “Xin Chúa hoán cải tâm hồn của những kẻ gieo rắc khủng bố, bạo lực và cái chết, cũng như tâm hồn của những người sản xuất và buôn bán vũ khí”. ■

“Đừng chiêm ngắm Chúa Giêsu trong tranh ảnh hay video...

vua. Nhưng chúng ta cũng long trọng công bố trình thuật Phúc âm về cuộc thương khó của Người. Trong sự tương phản sâu sắc này, trái tim chúng ta cảm thấy chút gì đó điều mà chính Chúa Giêsu đã cảm nhận được trong chính trái tim của Người ngày hôm ấy, khi Người vui mừng với bạn hữu của Người và khóc cho thành Giêrusalem. Từ 32 năm nay, chiều kích vui tươi của Chúa nhật này được phong phú thêm nhờ nhiệt huyết của những người trẻ, với việc cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới. Năm nay, Ngày Giới trẻ Thế giới được cử hành ở cấp giáo phận, nhưng ở Quảng trường Thánh Phêrô này, Ngày Giới trẻ sẽ được đánh dấu bằng một khoảnh khắc thật cảm động và đầy ý nghĩa khi thập giá của Ngày Giới trẻ Thế giới được các bạn trẻ Kraków trao lại cho các bạn trẻ Panama.

Bài Phúc Âm mà chúng ta đã nghe trước khi rước lá (x. Mt 21,1-11) tường thuật việc Chúa Giêsu xuống khỏi Núi Ô-liu trên lưng một con lừa con chưa ai cõi bao giờ. Bài Phúc âm nêu rõ tâm tình phấn khởi của các môn đệ đã hân hoan tung hô Thầy, và chúng ta có thể hình dung sự hào hứng của trẻ em và thanh niên trong thành cũng tham gia vào đoàn rước. Chính Chúa Giêsu cũng thấy nơi sự hân hoan chào đón ấy là một sức mạnh không thể ngăn cản được mà Thiên Chúa đã muốn. Với những người Pharisêu thấy đó là điều xúc phạm, Người trả lời: “Tôi bảo các ông: họ mà làm thính, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên” (Lc 19,40).

Nhưng Chúa Giêsu, theo lời Kinh Thánh để đi vào thành thánh theo cách ấy, không phải là một người ngây thơ đi gieo áo tưởng, một tiên tri thời mới hay một kẻ khoác lác. Mà là Đấng Messia đến với khuôn mặt của một người tôi tú, tôi tú của Thiên Chúa và của con người, và di chịu khổ hình. Người là “con người đau khổ” cao cả, Đấng mang lấy tất cả nỗi đau của nhân loại.

Vì vậy, khi chúng ta hân hoan ca ngợi vị Vua của chúng ta, chúng ta cũng hãy nghĩ đến những đau khổ mà Người sẽ phải chịu trong tuần này. Chúng ta hãy nghĩ đến những lời phỉ báng và xúc phạm, đến những cạm

bẫy và những phản bội, nghĩ đến sự bỏ rơi và xử án bất công, đến những đòn roi và mâu gai ... Và cuối cùng, hãy nghĩ đến đường thánh giá dẫn đến cuộc đóng đinh.

Chúa Giêsu đã nói rõ điều này với các môn đệ: “Ai muôn theo tôi, hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo tôi” (Mt 16,24). Chúa Giêsu không hề hứa ban vinh dự và thành công. Phúc Âm nói rõ điều ấy. Người luôn báo trước cho bạn hữu của Người rằng đó là con đường của Người, và chiến thắng cuối cùng sẽ đến ngang qua đau thương và thập giá. Tất cả những điều ấy cũng đúng cho chúng ta. Chúng ta hãy xin ơn trung thành bước theo Chúa Giêsu, không phải bằng lời nói mà bằng hành động. Chúng ta cũng hãy xin ơn kiên nhẫn vác thập giá của chính chúng ta, đừng từ khước hay gạt bỏ, nhưng nhìn lên Chúa Giêsu để đón nhận và vác thánh giá hằng ngày.

Chúa Giêsu này, Đấng được dám đồng hoan hô, biết rõ rằng lời hoan hô ấy sẽ sớm được nối tiếp bằng tiếng hô vang: “Đóng đinh nó đi!”. Người không xin chúng ta chiêm ngắm Người trong những bức tranh hay hình ảnh mà thôi, hoặc trong những đoạn video trên mạng internet. Không. Người đang hiện diện nơi nhiều anh chị em của chúng ta, những người ngày nay phải mang lấy những đau khổ như của chính Người: đau khổ vì phải lao động nô lệ, vì những bi kịch của gia đình, vì bệnh tật ... Họ đau khổ vì chiến tranh và khủng bố, vì những lợi quyền có vũ trang và chục chờ tấn công. Người nam và người nữ bị lừa dối, bị chà đạp nhân phẩm, bị bỏ rơi ... Chúa Giêsu ở trong họ, trong mỗi người của họ, và, với những khuôn mặt bị biến dạng và những giọng nói run rẩy ấy, Người muốn được đoái nhìn, được nhìn nhận, được yêu thương.

Đó không phải là một Chúa Giêsu nào khác, nhưng là chính Chúa Giêsu đã vào thành Giêrusalem giữa những cành lá vẫy chào. Đó là chính Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập giá và chết giữa hai phạm nhân. Chúng ta không có Chúa nào khác ngoài Người: Chúa Giêsu, vị Vua khiêm nhu của công lý, lòng thương xót và bình an. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**